

Svenska provskrivning

Värtterminen 1911

Elsa Nordenskäll

Klass VIII a

Vad jag minns från småskolan

När man efter flera års skolarbete äntligen harrit upp i "åttonde" och snart för alltid shall sluta skolan, kan det känna rätt underligt att se tillbaka på sin skoltid. Där finns oräntligtvis både ljusare och mörkare minnen, men jag tror, att ofta är tiden i småskolan ett av de ljusaste. Då var allt så nytt, och man hade kommit in i en helt ny värld. Man riktigt kände

hur man blir äldre vid blotta tanken på att
snart kunna både läsa och skriva som "stort
folk". Minnen från de första skolåren är nog
inte alltid sammankringande och framstå ej
heller så klart. Tanker man dock riktigt
noga efter, kommer de undan för undan
och kunna kanske till slut bilda något
helt.

Jag minns hur vi en vinterdag
för omkring 10 år sedan höllt på som bäst

med att lika i barnkammaren, då mamma
kom in. Hon såg så oväligt hundlight-
full ut, att vi genast rusade fram till henne
och frågade om hon visste något roligt,
eftersom hon såg så glad ut. Efter många
frågor, av vilka mamma nog inte kunde
höra hälften, då alla skrattade i munnen
på varandra, fingo vi veta att morgon
skulle min äldre syster och jag börja vår
läsning. Det hade länge varit tal om dit

förut, och em var det beslutit att vi till-
sammans med några andra barn skulle
läsa privat. Det var något annat än att bara
leka med smäsyftonu, dit! Tänk bara,
att få lära sig så mycket nytt och roligt!
Jag kommer ihåg huru vi, som redan känn-
de oss som vana skolbarn sågo ned på
"sonabarnen".

Öftigen kom den så efterlängta-
de dagen. Redan en timme förr hade vi

varit färdiga och stod nu i företrat för att
se, om fröken och de andra barnen ej
snart skulle komma. Nu ringde det på dörren,
och in kommede. Sedan skulle lektionen
börja. Fröken frågade om vi hunde något fört,
och jag svarade genast med att räkbla
upp alfabetet och att räkna till 100, och
var ej lilit stolt då de andra ej hunde göra
det. Sedan vi haft flera lektioner, började
vi snart kunna läsa hela ord och mening.

VI
ar. Jag minns särskilt hur vi lärde oss "ya
eh, ur, årla osv. och i än är en ö." Då vi
lärde oss skriva, var det att börja med
streck, som sedan övergingo till bokstäver.
Dessa varo nog just ej alltid så vackra,
som det kunde vara önskvärt, men det
var i alla fall obestridligt roligt att kunna skri-
va sitt namn och att kunna sätta ihop
sina brev till farmor och farfar. Så var
det nämligen. Till att börja med var den

cj så svår då det endast begärdes, att man skulle kunna lägga till sammans 2 och 3 och andra liknande tal. Värre blev det dock emot, då man kom till multiplikationstabellen. Det kostade både arbete och tårar, innan man vinstade ^{med} 9 gånger 7 är 63, och varför 6-gånger 7 är 42 och inte 43 hade jag för min del mycket svårt att förstå.

På så vis gingo de första åren och snart var förberedande klasserna

slut. Med tiden blevo ämnen flera och läxorna
svårare, och man började få större förd-
ringar på sig själv. Sedan dess ha flera år
förgått, och jag tror att av alla dessa
skolår, de första nog varo de allra roligaste.

AB