

ÅRSBERÄTTELSE

FÖR

FÖRENINGEN MJÖLKDROPPE

STOCKHOLM

År 1903.



STOCKHOLM
SVENSKA TRYCKERIBOLAGET EKMAN & CO
1904.



Den tidsperiod, som ligger emellan den 1 januari 1903 och den 1 januari 1904, har för Mjölkdroppen och dess verksamhet varit af den allra största betydelse, och alla dess vänner våga hysa en fast förvissning om, att resultaten varit så goda, att verksamheten förtjänar kraftig uppmuntran och understöd. Mjölkdroppen är ej längre ett experiment, bland de många, som gjorts och dagligen göras i välgörenhetssyften; den har bestått profvet och visat sig nyttig.

Innan vi öfvergå till ett omnämnande af det gångna årets arbete må det tillåtas att lämna en framställning af den utveckling, som åstadkommits och som gifvit företaget bättre stadga och en säkrare grund att bygga vidare på.

Som bekant startades Mjölkdroppen genom ekonomiskt understöd af *en* person, som gärna önskade, att något skulle göras för de späda barn, hvilkas lott i följd af hemmens armod i sanning är så beklagansvärd. Verksamheten under år 1902 upprätthölls också uteslutande genom bidrag, som under hand och på privat väg anskaffades af enskilda gifvare. Detta sätt visade sig med hvarje dag alltmera ohållbart, och man insåg tydligt, att andra sätt för arbetets ostörda fortgång måste uttänkas. I första hand syntes det lämpligt att bilda en förening Mjölkdroppen i Stockholm, som skulle inom sig samla ledamöter, hvilka genom årsavgifter eller avgifter en gång för alla skulle stärka företaget ekonomiskt. En del personer, som voro besjälade af öfvertygelsen om företagets gagn, utfärdade också i mars månad 1903 en inbjudan till ett möte, hvilket ägde rum den 24 mars 1903 i Brummerska skolan. Vid detsamma konstituerades föreningen Mjölkdroppen i Stockholm och antogos stadgar samt

valdes en interimsstyrelse, hvilken hade i uppdrag att fungera, tills vid det första årsmötet i april den ordinarie styrelsen kunde väljas.

Härmed var en tryggare form för ledningen af Mjölkdroppens verksamhet etablerad och en ljusare framtid, som det vill synas, öppnad för en verksamhet, som såväl ur social som hygienisk synpunkt tyckes vara värd all uppmuntran och understöd. Ty näppeligen kan det väl förnekas, att, om genom en god och lämplig näring, de späda barnens hälsotillstånd tillgodoses och deras motståndskraft mot sjukdom stärkes, samhället både ur hälso- och fattigvårdssynpunkt skall ernå afsevärda fördelar icke minst i ekonomiskt hänseende. Vi våga tro, att Mjölkdroppen skall visa sig vara en faktor att räkna något litet med bland dem, som sträfva att minska tuberkulosens härjningar bland vår befolkning. Vi hoppas också, att af de små, som åtnjutit och åtnjuta Mjölkdroppens förmåner, en gång skall blifva kraftiga medborgare, hvilka icke skola ligga hälsovård och fattigvård till last, utan i stället lämna ett godt material till arbetsdugliga män och kvinnor.

Dessa förhoppningar höra ju ännu så länge framtiden till, men äro dock ej så öfverdrifna, att de ej kunna förverkligas.

Från snart sagdt alla håll och kanter i vårt land har vår verksamhet haft att glädja sig åt intresse och efterföljd. I Göteborg, Malmö, Norrköping och Karlstad hafva liknande anstalter öppnats, och allt emellanåt hedras vi af besökande, som uttala sitt gillande af vårt arbete och ifrigt sträfva för åstadkommandet af liknande anstalter på skilda platser i vårt land.

På kallelse af Norsk Kvindesagsforening besökte under tecknad i slutet af oktober 1903 Kristiania och hade därvid tillfälle att i ett föredrag redogöra för vår verksamhet här i Stockholm. Samma föredrag hölls äfven i Fredriksstad och Karlstad. Öfverallt föreföll det, som skulle vårt företag aflocka åhörarna ett lifligt intresse och vinna en allmän tillslutning.

Mot slutet af november 1903 öppnades i S:t Petersburg, under beskydd af änkekejsarinnan Maria Feodorowna, en utställning, die Kinderwelt kallad, och i densamma bereddes

det genom en enskild persons välvilja tillfälle för föreningen Mjölkdroppen i Stockholm att deltaga med en liten afdelning, i hvilken vår verksamhet illustrerades. Enligt meddelande från S:t Petersburg ådrog sig Mjölkdroppens lilla utställning allmänhetens uppmärksamhet och intresse, och resultatet har så tillvida varit öfver förväntan godt, att redan i januari 1904 en Mjölkdroppe öppnats inom de i S:t Petersburg befintliga Nobelska fabrikerna, och där arbetat till belåtenhet.

Vid min återkomst från Norge blef jag af några personer inom Adolf Fredriks församling inbjuden till ett möte af framstående församlingsbor och fick härvid tillfälle att redogöra för Mjölkdroppen och dess verksamhet inom Katarina församling. Efter föredraget diskuterades frågan om inrättandet af en anstalt inom Adolf Fredriks församling, och man enades om önskvärdheten af en sådan och beslöt bildandet af en Mjölkdroppe i Adolf Fredrik. En kommitté bestående af herrar hofpredikanten E. D. Heuman, intendenten A. Marcus vid Allm. Barnhuset, doktor Sture Carlson, grosshandlaren J. Unman, fabrikör A. Sjögren och handlanden C. J. Lindqvist tillsattes och fick i uppdrag att snarast möjligt anordna upprättandet af en dylik anstalt. Då jag, som adjungerad ledamot, tillhört sagda kommitté, kan jag meddela, att densamma på privat väg sökt och redan lyckats anskaffa medel af intresserade och frikostiga församlingsbor och hunnit så pass, att man tror sig i stånd att redan under loppet af april månad 1904 öppna Adolf Fredriks utdelningsanstalt. Lokal är förhyrd i n:o 78 Stora Badstugatan och kommer af allt att döma att efter genomgången reparation blifva särdeles lämplig och passande för sitt ändamål.

Adolf-Fredrik-kommitténs ekonomiska resurser äro väl ännu tills vidare så pass små, att man ansett det klokast att börja varligt och begränsa sig till 20—25 barn, men man hoppas dock på goda grunder, att församlingen och församlingsborna skola visa sitt intresse på det sätt, att en utveckling af anstaltens verksamhet inom kort skall vara att emotse. Anstalten hoppas kunna lämna mjölk åt barn från

hela öfre norrmalm, d. v. s. Adolf Fredrik, Klara, Johannes och eventuellt Östermalms församlingar.

Inom andra församlingar i Stockholm arbetas det äfven för att få anstalter öppnade, ty behovet är stort litet hvarstädes och utgifterna, som ju nog kunna anses dryga, väl värda att göras. Och det torde väl knappt lida något tvifvel, att de ekonomiska uppoffringar, som man gör i detta hänseende, inom en ej alltför aflägsen framtid skola gifva goda resultat och måhända ett godt utbyte i rent ekonomiskt hänseende.

Med författarens benägna tillstånd ber jag att få anföra ett omdöme om Mjölkdroppen och dess verksamhet, hvilken författaren, själf läkare, tagit kännedom om på söder.

»Tillåt mig», säger han, »att på en spalt eller två söka rikta edra läsares uppmärksamhet på en värld, som af många anledningar sällan är föremål för tidningarnas intresse. Ehuru en del af vår egen, är den dock en värld för sig, vidsträckt och befolkad af varelser med en utomordentlig betydelse för vårt samhälles framtid. Inom denna värld råda missförhållanden i större utsträckning och af mera upprörande art än inom någon annan del af den kända världen. Men några kraf på förbättring kunna icke framställas af dem, som i första rummet lida af dessa missförhållanden. Den värld, hvarom här är fråga, är nämligen de späda barnens värld.

Inom det första lefnadsåret dör en fjärdedel till en sjettedel af alla lefvande födda människor. Af hundra barn i denna ålder, då man rätteligen blott behöfver äta, sofva och hållas ren för att må som pärla i guld, dö ett lika stort antal, som af hundra åldringar mellan 80—90 år. En liten man på ännu ej fyllda 2 år har således lika stora utsikter att under årets lopp dö, som den, som är 66 år äldre!

Toge sig nu missförhållandena inom barnavärlden uttryck endast i denna oerhörda *dödlighet*, så skulle emellertid deras sociala betydelse icke vara på långt när så stor, som den verkligen är. Men hand i hand med dödligheten går *sjukligheten*; af alla de sjuka barnen är det endast en del, de lyckligare, som dö; de andra lefva kvar, ofta med minnen

för hela lifvet. Den stora sjukligheten inom barnåldern, större ju yngre barnen äro, är ett socialt ondt, för hvilket de flesta andra missförhållanden stå tillbaka i betydelse. Det är icke blott kroppen som lider, utan sjukdomen återverkar på individens hela moraliska och intellektuella utveckling. Så är den stora barnasjukligheten en ständigt flödande källa till försämring af samhället i sin helhet genom alstrandet af kroppslig svaghet, minskad motståndskraft mot skadliga inflytanden och kringskurna lyckomöjligheter.»

* * *

»Mot denna bakgrund ber jag att i korthet få teckna »Mjölkdroppen» och dess betydelse. Tack vare sitt ypperliga namn är den redan i sina hufvuddrag rätt allmänt bekant. De sakförhållanden, som motiverat dess tillkomst, äro väsentligen följande: den nyss omtalade enorma dödligheten och sjukligheten inom första lefnadsåret, som, hvad den förra vidkommer, springer upp till 6 à 7 gånger så höga siffror för de artificiellt uppfödda barnen, som för dem, som erhålla naturlig föda; möjligheten att genom lämplig föda afpassad efter barnets ålder, kroppsvikt och näringstillstånd genom fortsatt, sakkunnig tillsyn m. fl. åtgärder högst väsentligt nedbringa denna dödlighet och sjuklighet; och å den andra sidan omöjligheten för mödrarna i fattigare hem att på egen hand uppfylla dessa villkor. Härtill fordras nämligen penningar till inköp af den allra bästa råvara (mjölk, grädde, mjölksocker o. d.); lämplig lokal att förvara den uti; tid och kunskap att tillreda födan i lämplig sammansättning och i ett tillräckligt antal omsorgsfullt rengjorda kärll m. m.; förmåga att bedöma barnets hälsotillstånd och därefter ändra födans beskaffenhet o. s. v. Alla dessa problem har »Mjölkdroppen» löst på ett sätt, som sanneligen kommer en att tänka på Columbi ägg.

En mor, som ej kan gifva sitt barn di, vänder sig till närmaste »Mjölkdroppe». Här blir hennes barn undersökt af anstaltens läkare och lämplig föda föreskrifves. Denna föda får sedan hvarje dag afhämtas, fylld på ett visst antal flaskor, som dagen därpå utbytas mot nya. En gång hvarje vecka på bestämd tid är modern skyldig visa sitt barn för

läkaren, då det väges och undersökes och läkaren lämnar nödiga föreskrifter om födans mängd eller beskaffenhet o. s. v.

Men äfven till hemmen sträcker sig »Mjölkdroppens» verksamhet. Anstaltens föreståndarinna, hvartill lämpligen väljes en äfven i barnavård utbildad sjuksköterska, besöker sina skyddslingar, lånar dem kläder och tillhandagår mödrarna med råd och upplysningar. Denna senare del af »Mjölkdroppens» verksamhet har visat sig särdeles ändamålsenlig. Mödrarna glädja sig åt besöken, sätta sin ära i att hålla barnen rena och välvårdade och begära råd äfven för sina äldre barn. Med ett ord: man sträfvar efter att upprätta ett intimt och förtroendefullt förhållande mellan »Mjölkdropparna» och hemmen, och från de förra utgår rundt om i kvarteren en ström af kärleksfulla och *sak-kunniga* råd i barnavårdandets konst.»

* * *

»Vi rikta härmed en varm och enträgen uppmaning till alla för saken intresserade i vårt samhälle att medverka till denna tankes förverkligande. I första hand vända vi oss med denna uppmaning till *kvinnorna*. »Mjölkdroppens» närmaste verksamhet är sådan, att denna också icke behöfver motiveras för någon, som vet, hvilken djupt rotad instinkt moderligheten är hos hvarje kvinna, och som någonsin gjort ett besök i en »Mjölkdroppe» under mottagningstiden. Att se dessa små knubbiga »matvrak» i den kostym, hvori de kommit till världen, en och en bäras in och läggas på vågen, att se mödrarnas ambition att hålla dem välvårdade, deras glädje, då viktillökningen under veckan förkunnas, hvilken för dem betyder ersättning för så mycket arbete och uppoffring — sannerligen, man behöfver ej vara kvinna för att härvid erfara underliga, värmande känslor, som utgöra de allra bästa garantierna för »mjölkdroppe»-tankens vidare utveckling.»

I själfva arbetsplanen hafva inga förändringar blifvit vidtagna, då det redan från början praktiserade sättet visat sig ändamålsenligt.

Anstalten har föreståtts af en utbildad sjuksköterska, hvilken till sin hjälp haft ett biträde, bofast inom anstalten, samt en flicka på 15—16 år, som hjälpt till vid diskningen och mjölkutdelningen.

Föreståndarinnan, fröken Elva Elving, lämnade sin anställning den 10 augusti 1903 och efterträddes af fröken Alma Brelin, tillhörande föreningen Röda Korset.

I fröken Elving, numera gift med syssloman Broman vid Rosenlunds ålderdomshem, förlorade Mjölkdroppen en intresserad föreståndarinna och en för en sådan uppgift särdeles väl kvalificerad person. Det är mig därför en kär plikt att till fru Broman uttala min hjärtliga tacksamhet för allt nit och intresse, som hon visat, och mitt tack för ett godt samarbete under mera än ett år, hvilket arbete ofta nog varit både bekymmersamt och svårt.

Om den personal, som nu arbetar i Mjölkdroppens tjänst, har jag intet annat än godt att säga och vågar påstå, att allt arbete gärna och villigt utföres på ett sätt, som är värdt erkännande och tacksamhet.

För att så vidt möjligt tillgodose behofvet och ställa afhämtningen af mjölk så praktisk som möjligt hafva små metallkorgar, rymmande 8 flaskor, anskaffats. Ett större skåp, indeladt i 100 nummerade fack, hvarje fack rymmande en korg, har äfvenledes inköpts, och genom dessa anordningar har själfva mjölkutdelningen högst väsentligt underlättats. Ty härigenom ha vi vunnit en viktig fördel i det att vårt för öfrigt så begränsade utrymme icke onödigtvis belamras, och vidare kan kontrollen lättare försiggå, både beträffande afhämtningen och i hvad som vidkommer rengöring af tomflaskor, sönderslaget glas och bortkomna gummi-proppar.

Den 1 januari 1903 hämtades mjölk åt 54 stycken barn, hvilka redan under föregående år börjat vid anstalten. Under årets lopp hafva 112 nya ansökningar beviljats, och totalsumman af under år 1903 vid anstalten underhållna barn sålunda uppgått till 166. Af dessa funnos den 31 december 1903 78 stycken barn, hvilka kunde öfverföras till år 1904. Antalet underhållsdagar för samtliga under år 1903 vårdade barn har uppgått till 25,716 mot 13,014 under år 1902.

I medeltal hafva sålunda något mera än 70 barn dagligen åtnjutit de förmåner, anstalten kunnat bjuda på. Öfver 200,000 flaskor fördelade i portioner på 1—8 stycken hafva utlämnats. Två sterilisationsapparater hafva varit i bruk.

De vunna resultatena hafva varit goda, och om man tar hänsyn till att barnen oftast varit kläna och i hemmen icke kunnat erhålla den tillsyn och skötsel, som önskligt varit, kan utbytet af årets verksamhet anses särdeles tillfredsställande och uppmuntrande till vidare utveckling. Mödrarnas belåtenhet har varit påtaglig, och de ha med ytterst få undantag icke gifvit anledning till några anmärkningar. Punktligt och villigt ha de afhämtat mjölken och infunnit sig till vägningarna och noggrant efterlevvat gifna föreskrifter.

Det tämligen ansenliga förråd af barnkläder, öfver hvilket anstalten förfogar och som utlånas till mödrarna, har flitigt tagits i anspråk. De utlånade klädespersedlarna ha vid återlämnandet, fastän slitna, återställts, det må gärna erkännas, synnerligen väl underhållna.

Af sköterskans rapporter om af henne gjorda besök i hemmen framgår att mödrarna, så långt de kunnat, skött sina skyldigheter mot barnen. Vid vägningarna har man också rikliga och goda tillfällen att se mödrarnas belåtenhet, när barnen ökat i vikt och fostrat sig väl. En svårighet, som möter, är att förmå mödrarna till besök hos läkaren för sina sjuka barn; de vilja gärna vänta i det allra längsta, men från vår sida göra vi så mycket vi kunna för att förmå dem att i tid söka läkarehjälpen för de sjuka.

För att komma i åtnjutande af de förmåner föreningen Mjölkdroppen i Stockholm kan bereda fattiga, späda barn fordras antingen intyg om medellöshet från roteman, diakonissa eller annan känd person eller ock att genom läkarintyg styrkes, att barnet är af sjukdom i behof af vår hjälp eller modern oförmögen att gifva di.

Mottagningsdagarna ha varit hälgfria tisdagar och fredagar kl. 1 e. m., och mjölkutdelningen har dagligen varit från kl. 12 middag till kl. 3 e. m.

Stockholm i april 1904.

Moritz Blumentahl,
praktiserande läkare.

FÖRENINGEN "MJÖLKDROPPE" I STOCKHOLM.

Revisionsberättelse för år 1903.

Undertecknade, af föreningen »Mjölkdroppen» i Stockholm utsedda revisorer, få öfver den af oss verkställda revision för år 1903 afgifva följande berättelse.

Föreningen, som konstituerades och antog stadgar vid sammanträde den 23 mars 1903, har under året haft följande

Inkomster.

<i>Ledamotsavgifter:</i>		
af årligt betalande ledamöter.....	1,900: 50	
af ständiga ledamöter	4,975: —	
af ständiga och understödjande ledamöter	600: —	7,475: 50
Tillfälliga gåfvor		8,805: 32
Inventarier, mottagna af ursprungliga »Mjölkdroppen»	1,000: —	
Räntor	634: 79	

Bidrag af allmänna medel:

$\frac{4}{5}$ af 1902 års ränta å Santesson— Rossanderska fonden hos Hälsovårdsnämnden	55: 55	
Fattigvårdsmedel	424: —	479: 55

Kronor 18,395: 16

Utgifter.

Mjök	3,089: 66	
Hyrer	550: —	
Aflöningar	1,120: 07	
Inventarier	951: 23	
Diverse omkostnader	3,214: 95	8,925: 91
Kapitalbehållning	9,469: 25	
	<u>Kronor 18,395: 16</u>	

Föreningens ställning den 31 december 1903 utvisar:

Tillgångar.

Inventarier	1,000: —	
Obligationer	10,000: —	
Å sparkasseräkning inestående	7,889: 79	
Förskott till utgifter hos inspektrisen och sköterskan	569: 58	
Kontant i kassan	9: 88	19,469: 25
	<u>Kronor 19,469: 25</u>	

Motsvarande.*Donationer:*

af professorskan Rossander	5,000: —	
af fru Clara Scharps sterbhus	5,000: —	10,000: —
Kapitalkonto	9,469: 25	
	<u>Kronor 19,469: 25</u>	

Revisorerna, som genomgått styrelsens protokoll, granskat skattnästarens räkenskaper med tillhörande verifikationer och inventerat värdehandlingarna, hafva funnit allt i behörig ordning, hvadan vi föreslå, att styrelsen må beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för förvaltningen under år 1903.

Stockholm den 26 mars 1904.

Joh. Unman.

B. Löfgren.

Föreningens höga beskyddarinna:

H. K. H. KRONPRINSESSAN.

Ständig medlem:

H. M:t DROTTNINGEN.

Ständiga och understödjande medlemmar:

Berg, P. T., mrs.
 Bergling, O., fru, Biblioteksgatan 32.
 Brown, Anna, fru, Sturegatan 8.
 Herrström, O., byggmästare, Birger Jarlsgatan 24.
 » E., fru, Birger Jarlsgatan 24.
 Kjellberg, Alma, fru, Birger Jarlsgatan 9.
 Lindfelt, W., Nytorrgsgatan 11.
 Rossander, Wendela, professorska, Sturegatan 24.
 Hirsch, Isaak, grosshandlare, Strandvägen 49 (fr. o. m. år 1905).

Ständiga medlemmar:

Andersson, Th., fru, Engelbrektsgatan 7.
 Alderin, Rob., direktör, N. Mälarstranden 8.
 Alm, Torsten, med. kand., Schéelegatan 2.
 Almgren, O., grosshandlare, Lilla Nygatan 22.
 Althainz, F. G., grosshandlare, Handtverkaregatan 1.
 Benckert, F., fröken, Stureparken 2.

Berg, M. L., professorska, Handtverkaregatan 2.
 Bernström, J., direktör, Fleminggatan 8.
 Bildt, R., friherrinna, Karlavägen 15 A.
 Björnstjerna, O. M., generalmajor, Sturegatan 20.
 Brahe, Nils, grefve, V. Trädgårdsgatan 11 A.
 Burman, A., fru, Drottninggatan 87.
 » D., fröken, Drottninggatan 87.
 Börtzell, Alg., Riksbankens tryckeri.
 Carlson, Sven, fil. doktor, Valhallavägen 93.
 Carlsson, A., fru, Arsenalsgatan 6.
 » G., grosshandlare, Strandvägen 19.
 » Josef, grosshandlare, Högbergsgatan 44.
 Cassel, Edv., justitieråd, Strandvägen 15.
 Celsing, Ulla, friherrinna, Riddaregatan 7.
 Cronstedt, A., tekn., Grefmagnigatan 3.
 Daelman, baronessa, Blasieholmstorg 11.
 Dahlström, O., grosshandlare, Nybrogatan 21.
 » M., fru, Nybrogatan 21.
 De la Gardie, H., grefvinna, f. von Hermansson, V. Träd-
 gårdsgatan 17.
 Elisabetföreningen, gen. E. Lind, Regeringsgatan 89.
 Ekdahl, Carin, gymnastikdirektör, Brahegatan 56.
 Ekman, Maria, konsulinna, Karlavägen 1 C.
 Essen von, E., friherrinna, Strandvägen 49.
 Evers, O., generaldirektör, Stureplan 4.
 Falkenberg, Louise, friherrinna, Blasieholmstorg 11.
 Faxe, Isabel, fru, Karlavägen 22.
 Forssell, Abr., intendent, Linnégatan 22.
 Francke, F., fru, Strandvägen 29.
 Frestadius, Mina, fru, Strandvägen 43.
 Friberg, Fr., f. d. bankokommissarie, S:t Paulsgatan 12.
 Friedländer, B., fru, Engelbrektsgatan 7.
 Gustafsson, R., redaktör, Badstugatan 20.
 Hasselblad, H., fru, Birger Jarlsgatan 18.
 Heckscher, S., fru, Engelbrektsgatan 19.
 Hegardt, Ivar, grosshandlare, Bränkyrkagatan 2 A.
 Hellström, I., fru, Nybrogatan 34.
 Hierta, H., fröken, Hamngatan 16.
 Hirsch, A., fru, Banérgatan 10.
 » Isaak, grosshandlare, Strandvägen 49.
 Höglund, C., fru, Stureplan 2.
 Jonsson, C. E., fabrikör, Hornsgatan 32.
 Josephson, E., fru, Vasagatan 48.
 » W., Regeringsgatan 11.
 Kjellberg, Anna, fru, Strandvägen 53.
 Krooks Petroleum- & Oljeaktiebolag, Skeppsbron 34.

Lamberg, A., fru, Karlavägen 27.
 Langenskiöld, A., friherrinna, Karlavägen 1 C.
 » C., friherre, Karlavägen 1 C.
 de Laval, H., fru, Stureplan 2.
 Liljewalch, H., fru, S. Blasieholmshamnen 12.
 Lindqvist, W., grosshandlare, Kungsgatan 44.
 Lithografiska Aktiebolagets i Norrköping Afdelningskontor.
 Ljunglöf, H., fru, Stora Badstugatan 24.
 Lundström, C. F., brukspatron, Karlavägen 9.
 Molander, Axel, direktör, Strandvägen 23.
 Nobel, P., fru, Strandvägen 49.
 Nordenfelt, G., hoffröken, Kungl. Slottet.
 Nordenson, B., fru, Vasagatan 10.
 Olander, G., klädeshandlare, Adolf Fredriks Kyrkogata 9 A.
 Oldenburg, Uno, Notarius Publicus, Skeppsbron 8.
 Olsson & Wright, Aktiebolag, Skeppsbron 20.
 Paton, N., grosshandlare, Skeppsbron 36.
 Peterson, H., fru, S:t Paulsgatan 36.
 » Carl, Handtverkaregatan 26.
 Pettersson, F., ingenjör, Kammakaregatan 62.
 » A., fru, Kammakaregatan 62.
 Piehl, C., fru, Storgatan 27 B.
 Philipson, H., fru, Strandvägen 35.
 » G., Birger Jarlsgatan 24.
 Printzskiöld, I., friherrinna, S. Blasieholmshamnen 12.
 Redtz, Alb., grosshandlare, Stadsgården 14 A.
 Reinhold, Aug., direktör, St. Badstugatan 38.
 Reuterskiöld, L., bankdirektör, Fredrikshofsgatan 4.
 Reymersholms Nya Spritförädlingsaktiebolag, Svartmangatan 6.
 Ribbing, A., major, Strömsholm.
 Rudholm, Elis, disponent, Barnhusgatan 6.
 Sachs, S., fru, Strandvägen 9.
 Salén, H., fru, Drottninggatan 104.
 Saloman, M., fröken, Strandvägen 35.
 Schinckel von, A. H., fru, Kornhamnstorg 4.
 Scholander, Sven, herr, Johannesgatan 28.
 » L., fru, Johannesgatan 28.
 Schubert, J., banktjänsteman, Vestmannagatan 51.
 Schuldheis, Wilh., grosshandlare, Bränkyrkagatan 2.
 Schön, Aug., fru, Skeppsbron 28.
 Sievert, Max, grosshandlare, Smålandsgatan 30.
 Sifvert, A. W., järnkramhandlare, Regeringsgatan 59.
 Sjögren, P. A., fabrikör, Regeringsgatan 46.
 Sjögren, C., fru, Regeringsgatan 46.
 Skoglund, N., fru, Kommendörsgatan 3.
 Slöör, Filip, grosshandlare, Strandvägen 15.