

Några minnesord över Fru Maria Forsell.

den 23/2 1946.

Idag då De Dövstummas Kvinnoförening i Sthlm firar sin 50-årsfest, vill vi särskilt minnas dess stiftarinna Fru Maria Forsell. Själv tyckte hon nog inte, att det var något märkvärdigt, då föreningen bildades år 1896, men vi, som ser på detta med 50 års perspektiv, måste beundra detta initiativ. Hur Kvinnans ställning på den tiden var så olika vår tid. Så t.ex. var det ytterst få kvinnor, som då hade förvärvsarbete och i styrelser o.dyl. fick de inte vara med. Och i en sådan tid bildades De Dövstummas Kvinnoförening, där styrelsen utgjordes av kvinnor, och vars mål var att hjälpa kvinnorna. Föreningen drev icke alls propaganda för kvinnofrågan, därom vittnar ju, att en hel del herrar blev understödjande medlemmar och också hjälpte föreningen. Så t.ex. läser ~~läser~~ man i protokollet, där 10-årsfesten skildras, att det vid festen blivit en brist på 32 kr 40 öre, vilken dock betalats av her August Forsell, som många gånger förut understött föreningen. Biljetterna till festen hade tryckts hos herr Harald Berg för 16 kr 50 öre, men den summan efterskänktes *också.*

Fru Maria Forsell var icke blott föreningens stiftarinna, hon blev också dess ^{första} kassaförvaltare och denna befattning hade hon under 40 år. Det är stort, när en person har kraft och mod, att sätta igång en sak, men det är kanske än större att troget fortsätta arbetet i med- och motgång. Det gjorde fru Forsell.

Ganska märkligt är det att tänka på, att hon omvaldes år efter år i 40 års tid, *kapitalket från början 168:-kr och var då fru Forsell slutade 43500:-kr under* men föreningen tvekade inte. De såg, hur klokt hon skötte dess finanser, *och stöd* hur trägen hon var att öka dess inkomster, icke minst genom att värva medlemmar. *24.400.*

Medlemsavgifterna var under föreningens första år en av de viktigaste inkomstkällorna.

Vi har nu sett Fru Maria Forsell som initiativtagare och duktig ekonom, men det väsentliga hos henne, det som drev henne, var hennes goda, varma hjärta, hennes lust att hjälpa och kärleken till medmänniskorna. Jag blev föreningens kassaförvaltare efter henne, och då vi två träffades och talade om medlemmar och avgifter o.dyl., så var det alltid goda ord, hon yttrade. Då jag första gången

gången kom till banken för att ordna med pengar i De Dövstummas Kvinnoförening, så sa bankmannen med besvikelse i rösten: "Har den gamla damen slutat? Det var alltid så roligt att betjäna henne, man möttes av så stor vänlighet och tacksamhet."

Det är med stor glädje som styrelsen idag till föreningen kan överlämna ett fotografi av dess stiftarinna fru Maria Forsell, förslaget har väckts av fru Gerda Graham. Vi är också tacksamma över, att Dövstumföreningen i Stockholm välvilligt lovat, att detta porträtt får ha sin plats inom dess lokaler.

Må det hängivna arbete, som Fru Maria Forsell givit denna förening, bära rik frukt, och må vi troget fortsätta hennes verk.

Hj. hälsningar
Rut Birneman.

Lundin