

*Medföljer som bilaga till Stockholms-Tidningen.*

**FOLKHUSHÅLLNINGSKOMMISSIONENS UPPLYSNINGSAVDELNING**

---

**VARFÖR HAVA VI BRIST  
PÅ LIVSMEDEL?**



---

A.-B. HASSE W. TULLBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM 1918











får närmare reda därpå. Gjorda beräkningar visa dock, att antalet mjölkkor minskats och att — på grund av foderbristen — varje ko ger mindre mjölk än förut. Så mycket torde vara säkert, att svinstammen gått väsentligt ner, något som tyvärr var alldeles nödvändigt av hänsyn till foderbristen, men att hästantalet minskats mindre än tillbörligt — till skada för människorna.

På den fjärde bilden belyses en del av den livsmedelsdistribuerande verksamhet, som utövas av folkhushållningskommissionens varuförmedlingsbyrå. Någon förklarande text torde ej behövas till dessa figurer. Till sist åskådliggöres, att livsmedelsfiskalernas ingripande varit av verklig nytta för att få fram förråd, som oriktigt undanhållits.

Om vi nu vända blicken ifrån den ledsamma verklighet, som dagligen ger oss så stora bekymmer, och rikta den mot den närmaste framtiden, så böra vi trots allt taga oss tillvara för överdriven misströstan. Inom lantmannakretsar anser man det så gott som otänkbart, att två missväxtår skulle följa omedelbart på varandra. Än så länge äro utsikterna goda för årets skörd. Om vi i höst få en god medelskörd, så kunna vi reda oss över nästa vinter, även om vi icke få någon import att tala om, ja då kunna vi till och med få brödransonerna något större än för närvarande. En rikligare tilldelning av bröd blir så mycket mera önskvärd som det nästa år kan bli knappt med kött och fett. Må vi alltså hoppas på en god skörd. Vi ha all anledning att ej blott hoppas utan även tro på en sådan. Och denna tro bör hjälpa oss att komma igenom de närmaste svåra veckorna.

Av den allra största vikt är det, att alla grupper av folket nu känna och erkänna sin samhörighet. Om lantmännen riktigt kände till, hur bekymmersamt det verkligen är med livsmedel i de större städerna och industriorterna, skulle de säkerligen sätta en ära i att riktigt hjälpa till. Om ett par bönder från varje län kunde i huvudstaden undersöka livsmedelsförhållandena, skulle de utan minsta tvivel komma hem och högt säga ifrån: »Bröder, vi måste lämna all den brödsäd vi kunna avvara och mjölk och smör och kött, ty vad vi sett var mycket svårare än vi hade föreställt oss. Låt oss nu hjälpa stadsborna, bröder, en annan gång få de hjälpa oss tillbaka». Och de skulle tillägga: »Om vi lantmän ej kunna få ihop så mycket, att det täcker det värsta behovet, så måste regeringen tydligen nedsätta tilldelningen till självhushållen för att ge dem som lida nöd. Vi förstå nu, att detta då blir nödvändigt».

Konsumenterna måste även betänka lägets allvar. Nu måste mera än någonsin matordningen anpassas efter tillgängliga födoämnen. Sill är det gott om och kålrötter — nu gäller det att



tillgripa sådana matvaror, även om de verka tröttande och enformiga. Och framför allt underlåten allt, som kan försvåra myndigheternas oövlätliga strävanden att söka anskaffa och övev hela landet distribuera största möjliga mängder livsmedel. Den



