

Artillerikyrkogården

På denna begravningsplats har ca 4000 personer tillhöriga Kunglig Svea artilleriregementes församling begravts. Ett 60- tal gravstenar, av vilka flera är ståtliga gravmonument, finns kvar som kulturhistoriska minnesmärken från 1800-talet.

Begravningsplatsen användes redan på 1730-talet och kallades då för Laboratoriekirskogården. Namnet kommer efter den laboratorieanläggning som på 1700-talet legat ungefär där Radio- och TV-husen uppfördes.

Under mitten av 1700-talet begravdes här ca 70-80 personer per år. Kyrkogården invigdes officiellt under senare delen av 1800-talet och slutades användas omkring 1900. De allra flesta som begravts här var knutna till Kunglig Svea Artilleriregemente, som enligt tidens sed bildade en egen kyrkoförsamling.

Här ligger officerare, manskap, hantverkare, ibland också deras fruar, söner och döttrar dödsorsaken är enligt Artilleriförsamlingens handlingar ofta tuberkulos, difteri och lunginflammation.

Av de artillerister som ligger begravda här har många utmärkt sig för mod och skicklighet i de svenska krigen under 1700- och 1800-talet. Som exempel kan nämnas majoren CJ Schultz, som deltog i striderna i Finland 1788-90. Majoren, riddaren E af Klerckers och översten, friherren F Ehrensvärd deltog i krigen i Tyskland och Norge 1813-14. Den på sin tid mycket populära kommandanten i Stockholm, översten, kommandören, greve G E Taube, var även adjutant hos Oscar I och Karl XV. Generalmajoren P Schröderstjerna kämpade i Finland 1789-90 och 1808-09.

Länsstyrelsen har den 31 januari 1997 beslutat att Artillerikyrkogården skall betraktas som fornlämning och vara skyddad mot ingrepp och exploatering (Raä 204). Artillerikyrkogården är ett registrerat garnisonsminne (Regnr 1).

Svenska staten äger begravningsplatsen. Sveriges Radio Förvaltnings AB ansvarar för bl a. vegetationsvård av gräsmattor och gångar. Artillerikyrkogårdens vårdgrupp sköter själva gravvårdarna enligt vårdplan. Föreningen för garnisonsminnen i Huvudstadsområdet utövar tillsyn på uppdrag av Garnisonschefen.



English

This old graveyard belonged to the congregation of the Royal Swedish Artillery Regiment. There are near 4000 persons buried here - officers, privates, craftsmen, sometimes also their wives, sons and daughters - between 1730 to 1900.