

# GRAVFÄLTET VID BYN LINTA

Framför dig ligger Brommas största gravfält. Det tillhörde byn LINTA som existerade från 500-talet till 1600-talet.

Gravfältet (RAÄ 28) har troligen närmare 100 gravar, gravfältskartan visar 87 stycken. De flesta gravarna är runda stensättningar, men det finns även fyrkantiga stensättningar och ett antal högar. Enstaka gravar är från vendeltid (550-800 e.Kr), men merparten är anlagda under vikingatid (800-1050 e.Kr). Området har också flera husgrunder och en brunn.

Platsen är delvis undersökt. Sju stensättningar, fyra husgrunder (B-E på kartan), en rektangulär yta, tolkad som en boskapsfälla (A) samt brunnen, undersöktes på 1930-talet och återställdes sedan. I gravarna påträffades bronsspännen, ringsölja, bronsnål, järnnål, glaspärlor, skifferbryne, bröd, krossade lerkärl och nitnaglar. Dessutom fanns brända ben från de döda som enligt dåtida sed kremerades.

Höga fosfatvärden på gravfältskartan antyder att den förhistoriska byn Linta sannolikt låg väster om gravfältets norra del. Höga fosfatvärden lagras i marken efter förmultning av avfall från måltider, spillning och slakt av boskap. Gravarna ger något lägre fosfatvärden.



## ENGLISH



This cemetery from the Iron Age is the largest in Bromma and has about 100 graves (both round and square stone settings and some mounds). The map here shows, however, 87 graves, some foundations for houses (A-E on the map) and a well from medieval times. The prehistoric place Linta was probably situated northwest of the cemetery. Seven graves and four house foundations have been excavated. A 1000 year old German silver coin is among the finds. The late medieval hamlet moved to a place south of the cemetery and was abandoned in the 17<sup>th</sup> century.



Ringsölja



Lerkärl

I husgrunderna, som tillhört den medeltida byn Linta, hittades järnbeslag, järnfragment, skifferbryne, ett tyskt silvermynt från 1000-talet och en supkopp av tenn troligen från 1500-talet.

Namnet Linta är skriftligt belagt 1361 då Christina Månsdotter i Stockby gav sin dotter mark i "Linitorn". På 1500-talet skrevs namnet "Linitte" och 1871 "Lynta". 1569 lades byn under kungsgården Torvesund (föregångare till Drottningholms slott). På 1600-talet flyttades bebyggelsen i Linta till ett läge strax norr om Kvarnbacksvägen men avhystes redan under århundradets senare hälft.

Vägen bakom dig, väster om skylten, är troligen från förhistorisk tid. Den sträckte sig från järnåldersgården Ulvsunda till Bromma kyrka, via Linta by. Runstenen (RAÄ 38) stod tidigare längs denna väg, men flyttades hit 1951.

