

STOCKHOLMSKÄLLAN

Det ohyggliga mordet på Hornsgatan

Nästa gång du åker ut på Hornsgatan från Söderledstunneln, kom då ihåg att du åker förbi platsen för ett mycket bestialiskt och uppmärksammat mord. Här låg ett numera rivet hus med adress Hornsgatan 7. I husets bottenplan fanns under många år en liten bod där det såldes ljus, tvål och såpa.

I ett litet rum innanför boden bodde förestånderskan mamsell Anna Sofia Forssberg, en ogift kvinna på drygt 30 år som var känd för sin sparsamhet och ordentliga leverne.

PÅ PÅSKDAGEN ÅR 1861 fick hon besök av en väninna och de bestämde sig för att gå på gudstjänst i Slottskapellet. Eftersom mamsell Forssberg inte var klädd skulle väninnan komma tillbaka en stund senare. Nu begicks det ödesdigra misstaget: ytterdörren lämnades olåst.

Efter bara några minuter hörs ett rop från boden och in i kammaren tränger en för mamsell Forssberg okänd man. Hon blir rädd och försöker springa ut men mannen sliter tag i henne och hugger henne upprepade

gånger i huvudet med en kniv. Hon svimmar och faller ihop på golvet.

Mannen börjar leta efter pengar. Först tömmer han kassalådan i boden, sedan hittar han ett skrin med pengar inne i kammaren. Under tiden har kvinnan vaknat till och försöker resa sig. Han tar då tag om hennes hår och skär av hennes hals. "Nästan hela hufvudet var afskuret" berättas det senare.

HAN LÄMNAR INTE PLATSEN direkt efter dådet. Innan han går våldför han sig på den döda kvinnan. Rånmordet ska komma att beskrivas som "föröfvadt under så uppskakande omständigheter, att menskligheten ryser dervid". Under tiden har mamsell Forssbergs väninna kommit tillbaka.

Hon bultar på dörren och ropar men får bara svar av en mansröst och förstår då att allt inte står rätt till. Plötsligt rusar mannen ut genom en sidodörr och väninnan skriker "ta fast tjuven". Flera personer tar upp jakten och vid Götgatan är den slut.

Det visade sig att mördaren var en soldat vid Livgar-

"Han tar då tag om hennes hår och skär av hennes hals. 'Nästan hela hufvudet var afskuret' berättas det senare."

det, Pehr Victor Göthe. Han hade haft en svår barndom. Bara några år gammal fick han lämna sin mamma och bodde sedan bland annat på Prins Carls uppfostringsanstalt för vanvårdade barn.

HAN DÖMDES FLERA GÅNGER för småbrott såsom slagsmål och snatteri men fick trots det värvning vid Livgardet. Efter en kort tid blev han dock osams med en överordnad och beslutade sig för att rymma från sin tjänst. Men först var han tvungen att skaffa pengar.

Han blev också mer och mer besatt av att göra något riktigt ont, att "sända någon människa till andra världen".

Hans hemska brott levde länge kvar i stockholmarnas minne. Det gavs till och med



MÖRDAREN. Porträtt på Pehr Victor Göthe ur "Beskrifning öfver Det ohyggliga mordet å Mamsell Anna Sofia Forssberg" från 1861.

ut tryckta berättelser om mordet. De innehåller många detaljer både om själva mordet och om Göthe.

HAN BESKRIVS HA ETT "spädt och barnsligt tycke, ehuru vid närmare betraktande blicken synes lömsk och ostadig". Pehr Victor Göthe dömdes till döden och halshögs på galgbacken söder om Skanstull i nuvarande Hammarbyhöjden. Det blev den sista offentliga avrättningen i Stockholm.

Lena Karlsson



BROTTSPLATS. Huset på vänster sida i bilden är Hornsgatan 7. Året är 1908 och då fanns på platsen för rånmordet en affär som sålde viktualier dvs livsmedel.

FOTO: LARSSONS ATELJÉ/STOCKHOLMS STADSMUSEUM