

platsen anträffades intet av värde för utredningen.

Gill har erkänt, att han tagit befattning med sprängämnen och berättat följande.

Hans fullständiga namn är Harry Walker Gill.

träffande med Behrisch endast talat om propagan-
daarbetet.

Vid något tillfälle efter den sista resan till Oxelösund återlämnade Behrisch 6.000 kronor till Rickman troligen på dennes kontor. Dessförinnan hade han givit Rudolf Halbe 3.500 kronor av pengarna. Detta skedde med Rickmans medgivande, varför Rickmans påstående, att Behrisch skulle ha erhållit mer pengar än han hade rätt till är felaktigt. För egen räkning behöll Behrisch 500 kronor.

Rickman hade aldrig vid något tillfälle direkt tillfrågat Behrisch, om han ville utföra sprängningen, men Behrisch förstod hela tiden vad det var fråga om. Till en början hade Behrisch även för avsikt att verkställa den, då han trodde att kriget därigenom skulle taga ett hastigt slut. Efter samtal med Halbe samt en del studier över malmexporten till Tyskland kom han emellertid till motsatt uppfattning och ville därefter icke ha någonting med sprängningen att skaffa.

Behrisch vet icke var Rudolf Halbe finns nu.

Denne är tjeckoslovakisk medborgare. Halbe har aldrig omtalat sin adress i Stockholm.

Behrisch förekommer icke i tidningen Polisunderrättelser.

Fredagen den 3 maj klockan 10.00 blev engelske undersåten, representanten Harry Walker Gill anhållen i sin bostad och förd till kriminalstationen.

Vid husrannsakan i hans bostad och å arbets-

platsen anträffades intet av värde för utredningen.

Gill har erkänt, att han tagit befattning med sprängämnen och berättat följande.

Linné
Hans fullständiga namn är Harry Walker Gill, född den 20 januari 1908 i Newcastle on Tyne, son till avlidne trävaruagenten Harry Hird Gill och dennes efterlevande hustru Freda Mary, född Walker, gift, kyrkoskriven i härvarande Gustav Vasa församling sedan år 1938 under adress 80-82 Odengatan, bor där 2 tr. upp, telefon 30 88 03, samt är anställd vid Svenska Bensin och Petroleum A/B P.B., nr. 63 Sveavägen, telefon namnanrop "B.P.-bensin".

Han uppfostrades i föräldrahemmet i Newcastle on Tyne och vistades där till år 1927. Under denna tid genomgick han ett år i Newcastle Grammer School och började därefter år 1919 i Worksop College, Worksop, Nottingham. Under denna tid konfirmerades han i Worksop College. Då han var 15 år gammal dog hans fader, varför han ett år senare slutade skolan och började som volontär i en trävarufirma, som tillhört hans fader, men som då övertagits av hans farbror. År 1927 reste han som praktikant i trävarubranschen till Sverige, där han vistades i Gävle, Stugsund och Vansbro, varvid han praktiserade vid sågverken. I januari 1928 reste han till Finland, där han fortsatte sina studier vid olika sågverk. I Finland stannade han till i november 1929, då han återvände till England och Newcastle. Han arbetade därefter å sin farbroders kontor och reste omkring som representant för denna firma i norra England.

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhållningsberättelser (förhörens huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
41. Första besöket i Oxelösund.
Fraser instruerar Behrisch.

På grund av dåliga tider inom trävarubranschen slutade han hos sin farbroder och fick därefter i november 1930 anställning som representant för bensinfirman Shell i en del mindre städer i norra England. I november 1935 överfördes han till Anglo Iranian Oil C:o och blev placerad i Paris vid nämnda bolags dotterbolag, Societé Generale des Huiles de Petroles - Paris. Han stannade i Paris till i november 1937, då han förflyttades till Stockholm som representant för bolagets avdelning i Sverige, Svenska Bensin & Petroleum A/B B.P. I Stockholm bosatte han sig i nr. 80-82 Odengatan, där han fortfarande bor. *22*

från boken sid 22

Någon av de första dagarna i april månad 1940 uppringdes han å sitt kontor av en engelsman, som sade sig heta Rickman och som påstod att han i London träffat en bekant till Gill vid namn Wincent eller Clement Jobeson, av vilken han fått Gills namn och adress i Stockholm. Rickman föreslog därefter, att de skulle träffas, varefter de avtalade att mötas samma kväll i Rickmans bostad i nr 1 Smedsbacksgatan. Mellan 20-21 infann sig Gill hos Rickman, och de började tala om politiska förhållanden. Rickman berättade om sin verksamhet och uppgav därvid, att han handlade med frukt och dentalmaterial, men att det var mycket litet att göra, och att han måste försöka göra något annat. I fortsättningen yttrade han, att även om man befann sig i utlandet, så fanns det saker att utföra för sitt land. Av detta förstod Gill, att Rickman hade något särskilt uppdrag för sitt

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhållanden (förhörens huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisc blir medagerande.
Första besöket i Oxelösund.
41. Fraser instruerar Behrisc.

*Rickman
Talade
Hansen*

lands räkning. Rickman frågade därefter, vad Gill hade för verksamhet, och om de icke i förening kunde göra något för sitt land. De avtalade sedan att Gill skulle skaffa dem bensin, som Rickman behövde. Samtalet tog därefter en alldagligare vändning, enär en dam, som Rickman presenterade som fröken Johansson och som sin sekreterare kom in. Utan att avtala om något ytterligare möte gick Gill därifrån efter en stund.

Några dagar därefter träffade Rickman och Gill per telefon överenskommelse om att råkas på Operabaren och vid 17-18-tiden träffades de där. Rickman bad då Gill anskaffa bensin åt honom. Gill lovade då att försöka göra detta, och följande dag överlämnade Gill två 25-litersdunkar med bensin till Rickman vid Djurgårdsbron, där de överenskommit att mötas.

Någon dag senare besökte Gill Rickman å dennes kontor, varvid Rickman visade sitt förråd av konserver och dentalmaterial, varvid de talat om hans affärer med dessa varor. Rickman talade då icke om sin illegala verksamhet, och efter en stund gick Gill därifrån.

Någon dag senare besökte Gill åter Rickman å dennes kontor, varvid de diskuterade de politiska förhållandena.

Troligen söndagen den 14 april 1940 sammanträffade Gill i Rickmans bostad, dit han inbjudits av Rickman, men förutom denne och fröken Johansson även med Biggs, som han förut kände sedan sammankoms-

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhållanden (förhörens huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
Första besöket i Oxelösund.
41. Fraser instruerar Behrisch.

ter inom engelska kolonien. De diskuterade då det förhållandet, att tyskarna trängt in i Norge, och att de möjligen även komme att angripa Sverige. Samtalet kom därför in på varthän de skulle taga vägen, om så bleve förhållandet. Det bestämdes därefter, att fröken Johansson skulle resa till Ludvika och där hyra en bostad för dem alla. Rickman talade sedan om att de hade en del saker, som skulle flyttas dit, bl.a. sprängämnen, och att de även behövde Gills hjälp vid denna flyttning. Godset, som skulle flyttas i resväskor, skulle de samtliga vara med om att transportera. Efter att det avtalats, att Rickman skulle låta höra av sig, när flyttningen skulle ske, gick Gill därifrån.

Onsdagen den 17 april kom Rickman upp till Gills bostad, efter vad som förut bestämts per telefon. Han medförde två stycken resväskor och bad Gill förvara dem tills de skulle resa. Vid sistnämnda telefonsamtal uppgav Rickman, att resan skulle ske torsdagen den 18 april, men vid sitt besök förklarade han, att de inte kunde resa förrän lördagen den 20 april. Något skäl härför uppgav han emellertid icke. Gill som förstod att väskorna innehöllo sprängämnen var icke glad över att ha dem stående i sin bostad och förklarade för Rickman, att han icke komme att resa med dem, samt uppmanade Rickman att taga väskorna med sig tillbaka. Rickman förklarade då att han icke då kunde taga väskorna med sig, men att han på följande dag klockan 18 skulle avhämta dem.

Rickman infann sig emellertid icke såsom

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhørsberättelser (förhörens huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
Första besöket i Oxelösund.
41. Fraser instruerar Behrisch.

han lovat i Gills bostad vid den avtalade tidpunkten, varför Gill efter att ha väntat en halvtimme ringde till Rickmans kontor, där han fick tala med fröken Johansson. Gill frågade henne om de icke komme till honom såsom avtalats. Fröken Johansson svarade då, att de voro mycket upptagna och icke kunde komma. Gill förstod av fröken Johanssons uttalande att något gått på tok för dem. När Rickman och fröken Johansson därefter icke läto höra av sig, trodde Gill att de möjligen blivit anhållna av polisen, varför han blev skrämmd av möjligheten att bliva anträffad av polisen med innehav av väskorna med sprängämnen, varför han söndagen den 21 april på morgonen i sin bil for till engelska legationen med väskorna ifråga. På legationen sammanträffade han med en tjänsteman och omtalade för denne, att han hade två väskor med "någonting mycket viktigt", som tillhörde en engelsman, vilken var i "National Service" tjänst, och frågade om väskorna kunde förvaras på legationen. Tjänstemannen samtyckte härtill och Gill överlämnade väskorna till honom. Vid samma tillfälle talade någon annan tjänsteman om för honom, att vissa engelsmän, en mr. Wilson, som Gill sammanträffat med en gång vid en lunch för brittiska affärsmän, en affärsman Gjemre, som Gill känner mycket väl, samt Biggs blivit anhållna av polisen. Möjligen hade även en del andra engelsmän blivit anhållna. Legationen hade fått veta detta genom att Biggs hembiträde ringt och frågat efter honom och omtalat, att han varit försvunnen ett par dagar. Vidare hade fru Gjemre ringt

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhållanden (förhörens huvudsakligast
hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
Första besöket i Oxelösund.
41. Fraser instruerar Behrisch.

och frågat efter sin man. När därefter mr. Wilson icke infunnit sig till det flygplan, som för engelska legationens räkning avgick den 20 april, hade man å legationen satt sig i förbindelse med brittiske konsuln, som då berättat, att samtliga voro anhållna av polisen. Med kännedom om Rickmans verksamhet trodde Gill, att denne befann sig bland de anhållna.

Någon dag i påföljande vecka träffade Gill tillfälligtvis samman med Wilson på engelska legationen. Wilson berättade då att samtliga anhållna blivit tagna med anledning av att man funnit sprängämnen i en lagerlokal, som Gjemre och Biggs hyrt ut till en man vid namn Rickman. Detta var första gången Gill fått veta, varest Rickman haft sitt lager av sprängämnen.

Gill förekommer icke i tidningen Polisunderrättelser.

Efter slutförda förhör hava Rickman och Behrisch valla ts till Oxelösund, varvid de utpekats platsen för det tillämnade sabotaget och de ställen som de själva uppehållit sig på vid rekognocerings-tillfällena, allt i full överensstämmelse med sina i protokollen återgivna berättelser. Vid vallnings-tillfället togos 8 fotografier, vilka fogas vid rapporten som bilaga 2. Å fotografiernas baksida hava förklaringar antecknats.

Genom statspolisen i Falun har konstaterats, att fröken Johansson förhyrt en villa i Ludvika i full överensstämmelse med sin berättelse därom. Villan har undersökts, varvid dock intet, som kunde

- Foto från
m. Johansson*
- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhørsberättelser (förhören huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
41. Första besöket i Oxelösund.
Fraser instruerar Behrisch.

tänkas hava samband med utredningen anträffats.

De anträffade sabotagemedlen hava undersökte av Statens Kriminaltekniska Anstalt, varvid även jämförelse med den hos Rickman anträffade beskrivningen skulle göras. Utlåtande över undersökningen föreligger ännu icke, och de till anstalten överlämnade handlingarna finnas kvar där. Till

Till samma anstalt har även för teknisk undersökning överlämnats de tre passformulären och gummistämpeln. Undersökningarna där äro ännu icke slutförda.

De 8 unga engelsmän, av vilka tre deltog i en resa i april till Oxelösund tillsammans med Rickman, hava identifierats och hörts. Härvid har intet väsentligt nytt framkommit. Protokoll över denna del av utredningen kommer att upprättas och överlämnas till Överståthållarämbetet.

Bonnevie, Fraser och Rudolf Halbe hava efterspanats, men ej kunnat anträffas. Halbes identitet har ej kunnat fastslås.

Beträffande de hos Rickman anträffade penningarna hava dessa utlämnats till advokaten Gudmund Sifverstoöpe, som har kontor i nr. 9 Fredsgatan, i egenskap av ombud för Rickman. Sedan denne insatt en del av medlen på fröken Elsa Nanna Johanssons kapitalräkning i Uplands Enskilda Bank har stadsfiskal Ryhninger den 18 maj meddelat skingringsförbud å dessa insatta medel.

Lördagen den 18 maj 1940 blevo Rickman, fröken Johansson, Biggs, Behrisch och Gill häktade av

- 1936.6.50
Obs
- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhørsberättelser (förhören huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
41. Första besöket i Oxelösund.
Fraser instruerar Behrisch.

stadsfiskal Ryhninger, varefter de överförts till Stockholms Stads Rannsakningsfängelse i avbidan på rannsaking inför Stockholms Rådhusrätt.

Författningsenlig anmälan om häktingarna har ingivits till Stockholms Rådhusrätt, där målet är utsatt att förekomma vid 5:e avdelningen lördagen den 25 maj 1940.

Utdrag från straffregistret och vederbörliga församlingsböcker hava rekvirerats beträffande samtliga häktade.

Stockholm som ovan.

Nils Fahlander

- 30-54 anteckningsboken. (Se även bilagesamling.)
Fröken Johanssons förhørsberättelser (förhören huvudsakligast hållna av kriminalkonstapel Ragnar Hansen.)
30. Fröken Johanssons levnadsomständigheter.
36. " " om sabotageförberedelserna.
39. Behrisch blir medagerande.
Första besöket i Oxelösund.
41. Fraser instruerar Behrisch.