

Svensk provskrivning.

Attende klassen.

Vårterminen 1909.

Inez Billström.

Barndomsminnen.

De flesta människor hara
nog ett ljus och glatt minne av
sin barndom. Jag går många
gånger i mina tankar tillbaka
till den tid då jag var liten.

Jag minnes då, hur mycket
det var, som då roade mig och

2.

som jag inte nu drar mig om
Jag minns också mina små
sorger som jag (som jag) ^{då} tyckte
varo så stora. —

Men en stor sorg hade jag; (bly)
det var min moders död. Jag var
ej så gammal, men nog minns
jag den stunden då jag såg
hemme ^{ligga} blek och stel i sin kista,
och gahet runtomkring strött med
tearsor. Nog förstod jag då,
att jag ej skulle återse henne

3. i detta livet. Men barn
glömma ganska fort. Jag
tänkte ej så mycket därpå, men
nu sedan jag blivit äldre går
mina tankar ofta tillbaka
till detta, mitt köraende barn-
domsminne. — —

Men jag och mina
syskon hara haft många
roliga stunder tillsammans.
Vi bodde på landet och där
hade vi alltid så bra

Jag minns så väl en
dag, då pappa kom hem från
staden och sade åt os att gå ned
 till öngårdslängan för att hämta
 något. Drivna av nyfikenhet
 gick vi ned till längan.

Vad funno vi? Jo, alla sju
 kusinerna från Tyskland, varo
 med på båten. Men det var ink
 nog med det utan även en
 stor låda, som innehöll två
 killningar. De varo så små och

alldelers röta. Det blev naturligtvis ett liv, när vi elva kusiner och killungarna skulle hem. Fastkarna varo så rädda, att vi skulle falla i sjön, men allt gick lyckligt och väl.

Vi döpte genast killungarna till Jeppe och Nilla. Och synnerligen svårt var det för oss barn att på kvällen skilja oss från dem och kusinerna.

De små killungarna

blevo snart så torma, att de
följde oss som hundar. De
fingo t.o.m följa oss till
"Gubbas". "Gubba" var en
gammlig gubbe med ett långt
vitt skägg och stora "kilar" på
nosan. Han bodde ej så långt
ifrån oss, och till honom brukade
vi ofta gå. Han kunde berätta
de underbaraste historier och
vi ansåga honom som en sago-
kung. I bland var det sagor

7. Han berättade, ibland från sin egen barndom. Jeppe och Nilla blev snart hans favoriter och alltid, när vi kommo, hade han något att bjuda både oss och killringarna på. Han hade alltid fint och snyggt hos sig. Folk prisade, att han var en rik man, som funnit sina rikedomar i Amerika. Många gänger tänkte jag, att han var en gammal rik qubbe, som ville

bo alldeles för sig själv. Men
när 'Gubbas' för några år sedan
dog, fanns det då riktigt inga rike-
domar efter honom. Han var
alltid smäll mot både manni-
skor och djur. Han hade en katt,
som han fått av oss. De varo
mycket goda vänner, och när
gubben dog, sörjde katten ihjäl sig.
Det trodde åkminstone jag.

Vi begravde katten, och jag minns
ännu, hur min yngsta broder grät,

9. och det var ej långt ifrån att vi
andra också börjat gråta. —

Om sommarna brukade vi
vanligtvis bygga ladugårdar av
pinnar, stenar och mossor. Tall-
koffar varo kor och små lark-
trädkoffar kalvar. Med dessa
kor och kalvar kunde vi leka
i linfab~~x~~ utan att förlämma. Alla
kor hade namn, och vi lyckte
om dem alla. —

När jag var liten, lyckte jag,

att de stora hade det så bra, lyckade
de fingo göra, vad de ville. Tänk,
hur många gånger önskade jag inte
då att vara stor. Jag likte ofta förmig
själv, att jag var stor. Jag satte på
mig långa kivor och balade för mig
själv, som jag hörde de stora göra.

När jag nu tänker därpå, förstår
jag ej, att jag har varit så dum.
"Jag förstod inte då, att det var barn-
och ungdomsiderne, som varo de lyck-
fyligaste. När livets allvar börjar,

då kanske man önskar tillbaka
barndoms dagarna.

Paa