

Såsom förut nämnts, utlämnades genom detektivafdelningen tryckta meddelanden, om hvad som tillgripits i fru Gerells växelkontor, till, bland annat, alla hotell här i staden.

Vid utlämnandet af nämnda meddelanden uppmanades emottagarne af desamma enträget att genast underrätta till detektivstationen, därest något som helst misstänkt skulle yppa sig. Flera meddelanden af olika slag ingingo äfven till detektivafdelningens station.

Vid klockan 7-tiden eftermiddagen ingick sålunda telefonmeddelande från å hotell "Temperance" i huset nr 5 Bryggaregatan anställde vaktmästaren Richard Efraim Larsson, att en man, som bott å hotellet i rummet nr 35, 2 trappor upp, uppträdt under misstänkta omständigheter.

Biträdande öfverkonstapeln Viktor Fagerström och detektivkonstapeln Claes Oskar Holmér beordrades genast i anledning af det ingångna telefonmeddelandet att begifva sig till hotell "Temperance".

Några minuter efter klockan 7 eftermiddagen inställde polismännen sig å hotellet ifråga och träffade därstädes vaktmästaren Larsson; och hade Larsson till polismännen därvid uppgifvit, att en man, som bott i rummet nr 35 och hvilken man under eftermiddagen lämnat hotellet, under uppgift, att han skulle resa till Vaxholm, uppträdt "besynnerligt och nervöst" därstädes. Å hotellet anställda öfverstäderskan Annie Karolina Eriksson hade sålunda efter mannens afresa för Larsson uttalat, att hon inne i det af mannen bebodda rummet sett honom innehafva "långa" troligen utländska penningsedlar. Mannen hade lämnat sin koffert kvar på hotellet och sagt, att han skulle återkomma till hotellet påföljande dag.

Polismännen hade nu gått upp i det rum, som mannen bebott, eller rummet nr 35 i tredje våningen; och hade de därvid anmodat vaktmästaren Larsson att medfölja. Då de kommit upp i korridoren, hade de därstädes träffat den af Larsson uppgifna städerskan. Holmér hade då stannat och samtalat med henne, under det att

94-

Fagerström och vaktmästaren fortsatt fram till rummet. Städerskan Annie Eriksson hade därvid för Holmér bekräftat, att hon inne å rummet hos mannen sett flera långa och stora utländska sedlar. Under det att Holmér talat med städerskan, hade Fagerström och vaktmästaren lyft in mannens koffert, som stått i ^{handduken} tamburen, i det af mannen förut bebodda rummet. Kofferten, som varit försedd med två lås, hade varit låst med det högra låset. Vaktmästaren Larsson hade nu gifvit Fagerström nyckeln till detta lås; och hade Fagerström då i Holmérs och vaktmästaren Larssons närvaro låst upp och öppnat kofferten. Därefter hade polismännen undersökt koffertens innehåll. Kofferten hade varit så godt som full med diverse saker, såsom linnepersedlar, askar med olika innehåll och annat. De flesta sakerna hade antingen legat i kartonger eller varit inslagna i tidningspapper till paket. Polismännen hade plockat upp innehållet i kofferten undan för undan och efter hand undersökt innehållet i de olika paketen. Komna i närheten af botten, hade de funnit ett paket, inlindadt äfven det i tidningspapper, hvilket paket befanns innehålla glasflaskor.

Under detta paket och på botten i kofferten på dess högra sida, från polismännen räknadt, och intill koffertens ryggsida hade ännu ett paket legat; och hade Fagerström upptagit äfven detta. Paketet var inlindadt i tidningspapper och omviradt med ett snöre. Fagerström hade uppveckladt paketet, som varit slarfvigt inslaget. Därvid hade polismännen fått se, att paketet, bland annat, innehållit en bundt med utländska sedlar, omlindad med en gummisnodd. En af polismännen hade nu yttrat; "Där ha vi penningarna". Polismännen hade nämligen förstått, att det vore de från fru Gerell stulna pennin-garna, som sålunda dolts i kofferten. De hade därpå lagt ned paketet tillbaka i kofferten, hvarjämte de äfven nedlagt allt det öfriga. Holmér och vaktmästaren hade sedan bevakat kofferten, under det Fagerström in-rapporterat förhållandet medelst telefon till detektiv-

3

afdelningens station. Därpå hade Fagerström och vaktmästaren i Holmér's sällskap burit ned kofferten i vestibulen, hvarifrån en droska eftertelefonerats. I den kort därpå anlända droskan hade Fagerström och Holmér transporterat kofferten till detektivstationen, dit vaktmästaren Larsson äfven anmodades att medfölja.

Det ifrågavarande paketet blef å detektivstationen upptaget ur kofferten af Fagerström i Holmér's och flera polismäns närvaro.

Paketet, som var cirka 20 - 30 centimeter långt och oregelbundet till sin form, innehöll:

En läderhandväska, innehållande en tom portemonnä, märkt med bläck å klaffens innersida "Viktoria Hellsten, Döbelnegatan 21, 2 tr.", samt olika slags växelmynt af såväl guld och silfver som koppar. En del af mynten

lägo i en mindre tygpåse, märkt "S" i bläck, samt en del i en mindre papperspåse, på hvilken stod med blyerts skrifvet "Lire 9,50". Omkring några af mynten låg en afrifven bit af en från Gerells växelkontor utgifven dragningslista. - se Bil. 1.

Invid väskan på dess ena sida lågo två tygpåsar, den ena märkt "1889" i röd färg och den andra ljusare till färgen och omärkt, båda påsarna försedda med sydda band att knyta. Påsarna hade innehållit silfver och kopparmynt.

På andra sidan om väskan låg en bundt sedlar, omlindade med en gummienodd, samt därintill ett kuvert, som bifogas - se Bil. 2. -, äfven detta innehållande såväl svenska som utländska sedlar.

Evensnämnda kuvert, den med gummienodd omlindade penngebundten, handväskan samt de två tygpåsarna befunnos innehålla följande:

Kuvertet: nio 100-kronosedlar, fem 50-kronosedlar, femtioen 10-kronosedlar, en 5-kronosedel, 11 finska 100-marksedlar, 3 finska 50-marksedlar, 14 finska 20-marksedlar, 11 finska 10-marksedlar, 10 finska 5-marksedlar, 30 svenska 20-öresfrimärken, 250 svenska 10-öresfrimärken, samt 312 svenska 5-öresfrimärken;

Den med gummiisnodd omvirade bundten: sex 5-dollar-sedlar, fyra 2-dollarsedlar, 33 amerikanska 1-dollarsedlar och 4 Canadensiska 1-dollarsedlar, 4 tyska 100-marksedlar, 2 tyska 20-marksedlar, 4 tyska 10-marksedlar, 2 tyska 5-marksedlar, 1 belgisk 100-francssedel, 1 belgisk 20-francssedel, 2 österrikiska 20-kronensedlar, 3 ryska 3-rubelsedlar, 1 rysk 1-rubelsedel, 276 svenska 10-öresfrimärken, 2 engelska 5-poundsedlar, 1 st. 1889 års teaterobligation, stämplad Gerells växelkontor, ser. 2911 n:r 27, samt en lottsedel till Hallengrens konstlotteri med dragning i mars månad 1909;

I handväskan: 6 tyska 20-markstycken i guld, 4 tyska 10-markstycken i guld, 3 ryska 5-rubelstycken i guld, 1 amerikansk 10-dollar i guld, 1 österrikisk 20-kronen i guld, 1 fransk 20-france i guld, 19 jubileums- och guldbröllopsmynt, 2 tyska 5-markstycken i silfver, 1 tyskt 3-markstycke i silfver, 3 ryska 1-rubelstycken, 1 rysk 50-kopek, 4 finska 2-markstycken, 24 finska 1-markstycken, 20 finska 50-pennistycken, 27 finska 25-pennistycken, 1 ryskt 20-kopekstycke, 2 ryska 15-kopekstycken, 4 ryska 5-kopekstycken, 2 italienska 2-lirestycken, 3 italienska 1-lirestycken, 7 20-centimes, 1 holländsk gulden, 2 amerikanska 5-centstycken, 5 amerikanska 10-centstycken, 30 tyska 10-pfennigstycken, samt 95 finska penni i koppar, 1,10 francs i fransk koppar, 10 ryska kopek i koppar, 3 amerikanska cent i koppar, 1 holländsk gulden i koppar samt slutligen den med fröken Hellstens namn märkta portemonnän;

I de två tygpåsar: en engelsk 5-shilling, 4 engelska 2 1/2 shillings, 1 engelsk 4-shillings, 14 engelska 2-shillings, 25 engelska 1-shillings, 14 engelska 6-pence, 1 tysk 5-mark, 20 tyska 2-mark, 30 tyska 1-mark, 9 tyska 1/2-mark, 2 Columbia 1/2-dollar, 2 amerikanska 1/2-dollar, 7 amerikanska 1/4-dollar, 9 amerikanska 10-cent, 10 amerikanska 5-cent, 3 österrikiska 5-kronen, 1 rysk rubel, 2 ryska 1/2-rublar, 1 rysk 15-kopek, 1 rysk 10-kopek, 3 ryska 5-kopek, 6 franska 1-francs, 5 franska 50-centimes, 1 fransk 25-centis-

35
nes, 1 belgisk 25-centimes, 7 belgiska 10-centimes, 2 svenska 1-kronor, 1 franc i nickel, 4 amerikanska dollar, 9 shillings i koppar, 1,30 francs i koppar, 13 ryska kopek i koppar, 9 amerikanska cent, 13 tyska pfennige, 5 finska penni, samt två gamla svenska mynt.

Sammanräknas de sålunda i kofferten anträffade penningarna och värdepapperen, däri inberäknadt frimärken med mera, så befinnas desamma utgöra:

1,667 kronor i svenska penningar:

1,739:75 finska mark, motsvarande i svenskt mynt, enligt en kurs å 71:50, kronor 1,243:43;

745:63 tyska mark, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 88:60, kronor 660:63;

93:87 dollar, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 3:70, kronor 347:32;

163:10 francs, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 71:70, kronor 109:77;

31:83 rubel, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 1:90, kronor 60:48;

8:40 lire, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 0:67, kronor 5:63;

14:8 pounds, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 18:10, kronor 260:64;

2 holländska gulden, motsvarande i svenskt mynt, enligt en kurs å 1:40, kronor 2:80;

76 österrikiska kronen, motsvarande i svenskt mynt, efter en kurs å 75:50, kronor 56:62;

En 1889 års teaterobligation, till ett uppgifvet värde af 16 kronor 80 öre;

19 jubileumsmynt, värda 38 kronor;

Frimärken till ett sammanlagdt värde af 72 kronor 20 öre.

Samtliga de utländska penningar, som anträffats i kofferten, motsvara i svenskt mynt, enligt förut angifna kursar, tillhopa 2,747 kronor 81 öre; och motsvarar värdet af samtliga i kofferten anträffade penningar och värdepapper 4,541 kronor 51 öre.

En 10-kronoesedel hade en större färsk blodfläck.

6.

I kofferten anträffades dessutom, bland annat, ett för tapetseraren Johan Alfred Andersson, född den 27 oktober 1873 utfärdadt fräjdetyg samt ett större fotografkort af för två resor stöld och våld mot tjänsteman i Sverige och för en resa stöld i Finland straffade förre kyparen Johan Alfred Andersson-Ander.

Anders fotografkort förevisades förenämnde vaktmästaren Larsson; och förklarade Larsson, att han i bilden å fotografkortet igenkände den af honom åsyftade mannen, som bott å hotellet och som vore ägare till den kvarlämnade och till detektivafdelningens station afhämtade kofferten.

Efter det Anders koffert sålunda blifvit undersökt, blifvo öfverkonstapeln Johan Petter Brick med flera polismän beordrade att söka utröna, huruvida Ander under eftermiddagen medföljt någon Vaxholmsbåt härifrån staden.

Å ångfartyget "Vaxholm I" - den enda Vaxholmsbåt, som vid tillfället låg förtöjd i härvarande hamn - blef besättningen hörd och förevisad Anders fotografi.

Å nämnda ångfartyg anställde styrmannen Karl Gustaf Emil Nilsson uppgaf då, att Ander, hvilken han kände sedan barndomen under namnet Alfred Andersson, samma dag, onsdagen den 5 nästlidne januari, medföljt ångfartyget "Vaxholm I" klockan 3,10 eftermiddagen från Stockholm och då haft en kvinna i sitt sällskap. Nilsson hade observerat Andersson-Ander först efter det båten lämnat kajen och var ungefär midt för Beckholmen. Andersson-Ander och kvinnan hade då suttit i salongen vid en flask portvin, som intagits. Andersson-Ander hade tilltalat kvinnan med namnet Julia. Nilsson hade hört, att kvinnan sagt något till Andersson-Ander, tydligen angående fraktgods, enär hon sagt: "Skall du icke säga till styrman". I staden hade nämligen kommit ombord en låda öl och en låda matvaror, hvilket allt var adresserat till skepparen Andersson, Karlsudd. Nilsson visste, att skepparen Andersson, som bodde i närheten af Karlsudds brygga, vore fader till Andersson-Ander. Senare under

7.

färden hade Andersson-Ander kommit in till Nilsson i expeditionshytten och velat betala frakten, men hade Nilsson förklarad, att han icke ville taga emot betalning för någon frakt. Nilsson, som icke på många år sett Andersson-Ander, hade nämligen nu tillkännagifvit, att han kände Andersson sedan gammalt. Andersson-Ander hade då frågat, huru Nilsson kunde känna honom, hvartill Nilsson svarat, att han kände Andersson-Ander sedan barndomen. Andersson-Ander hade under samtalet, bland annat, sagt, att han skulle resa till Helsingfors. Han hade vidare uppgifvit, att kvinnan, som han hade i sitt sällskap, vore hans hustru, samt att de skulle resa hem "till gubben". Vid framkomsten till Karlsudds brygga hade skepparen Andersson varit emot. Klockan hade då varit omkring 20 minuter öfver 4 eftermiddagen.

Flera andra af besättningen vitsordade äfven att Ander medföljt förenämnda båt till Karlsudds brygga. Det upplystes äfven, att den låda med matvaror, som han medfört, vore mycket tung och vägde cirka 160 kilogram.

I anledning af hvad som sålunda förekommit blefvo öfverkonstapeln Johan Petter Frick, biträdande öfverkonstaplarna Viktor Fagerström och Gustaf Adolf Sköld samt detektivkonstaplarna Gustaf Adolf Adolfsson, Karl Johan Lundgren, Klas Robert Vahlström, Anders Velin, Axel Mattias Strid, Olof Nordin samt Märten Oskar Catoni beordrade att med en förhyrd bogserbåt fara ut till Karlsudd och anhålla Ander och dennes hustru.

Polismännen afreste med bogserbåten "Sigge" från Stockholm klockan 10,20 eftermiddagen och ankommo till Karlsudds brygga klockan 11,30 på natten.

Efter ifrigt sökande efter någon som kunde lämna anvisning på skepparen Anderssons stuga påträffades omsider villaägaren Johan Adolf Lind, som därefter på annan åtföljde polismännen. Sedan de framkommit till stugan, omringades denna, hvarefter det knackades på dörren. Skepparen Andersson öppnade genast, hvarvid en del af polismännen gingo in i stugans kök. Där var skepparen Andersson ensam. Då Ander icke fanns i köket, hade öfverkonstapeln Frick genast öppnat dörren till

ett mindre därintill liggande rum och stigit in i detta, åtföljd af flera af polismännen. Frick, som lyst med en ficklampa, hade vid inträdet i rummet sett Ander och dennes hustru ligga afklädda i en säng. Ander och hustrun anmodades nu att stiga upp och medfölja till detektivafdelningens station i Stockholm.

Innan Ander klädde sig blefvo hans klädespersedlar noggrant undersökta af biträdande öfverkonstaplarna Fagerström och Sköld. Den senare plockade upp föremålen ur fickorna och den förre gjorde anteckningar öfver det anträffade. Dessutom verkställdes undersökning i det af Ander bebodda rummet och på flera andra ställen.

Sålunda anträffades och tillvaratogs:

I bakfickan af Anders byxor en portemonnä, innehållande: En svensk tiokronosedel, 21 svenska enkronostycken, 14 stycken 25-öresmynt, 12 stycken 10-öresmynt, 6 stycken 2-öresmynt, 6 stycken 1-öresmynt, 31 stycken 10-öresfrimärken, hvaraf 27 syntes vara nyligen nedlagda i portemonnän enär de voro släta och rena, 19 stycken 5-öresfrimärken, däraf 11 tillsammans med de väl bibehållna 10-öres, samt ett 2-öres frimärke, 5 stycken spårvägsbiljetter, en lottsedel till Idrottslotteriets fjärde dragning (den 15 december 1909) nr 2868, å hvilken lottsedel fanns en blyertsanteckning "100-" i högra öfre hörnet, 2 pantsedlar, däraf en från Stockholms Pantaktiebank, B-kontoret, nr 97616 å ett par den 5 juli 1909 belånade byxor mot 3 kronor, samt en från Stockholms Privatassistentens afdelningskontor, nr 40 Smålandsgatan, å en den 6 juli 1909 mot 4 kronor belånad filt, ett frikort till Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag för konduktören nr 114 Andersson samt diverse tidningsurklipp.

I vänstra byxfickan:

En tygpåse med snören att knyta, innehållande en mindre tygpåse, märkt "Rmf", 2 messingslås, hvilka vid tillfället voro tillåsta, samt en större nyckel å ring, å hvilken ring ännu en mycket liten ring äfven satt;

I samma byxficka: Svenska segelsällskapets mössmär-

ke, inviradt i ett papper.

Å en i rummet stående byrå: ett kuvert, försedt med tryckt vignett: "A. H. Bergqvist, 19 Nybrogatan 19, Stockholm, innehållande en räkning å matvaror till ett belopp af 56 kronor 40 öre, hvilken räkning var kvitterad - se Bil. 3. Bredvid detta kuvert lågo två lösa nycklar samt något därifrån ett kuvert, innehållande fotografi öfver Anders faders villa.

Upe på samma byrå lågo äfven en nyckelknippa, en rund spegel, en fickalmanacka för 1910, ett med blyertspenna till Ander skrifvet bref, en fickkam samt alldeles bredvid dessa sist nämnda saker ett tryckt reklamkort från hotell Luleå. Å baksidan af nu nämnda kort, som bifogas - Bil. 4 - fanns med blyerts skrifvet: "Gröndal 8334" samt därunder "8334" och därunder "Gerell 7954" samt på tvären "9 st. 93 års 7,75" samt därunder "6 d:o 89 års 14,75".

I andra lådan uppfifrån i nämnda byrå anträffades: Ett cigarrfodral med i ena rummet tre stycken svenska 100-kronosedlar och 9 stycken svenska 5-kronosedlar samt i det andra rummet ett inlämningsbevis å ett den 5 nästlidne januari inlämnadt och till M. Balthasar Helsingfors adresserat rekommenderadt bref - Bil. 5 -, två räkningar från hotell Temperance, den ena slutande å 12 kronor 90 öre och den andra å 4 kronor 95 öre, båda räkningarna kvitterade den 5 nästlidne januari - Bil. 6 -, samt slutligen i samma rum i cigarrfodralet en nota, som var försedd med tryckt vignett, "Stockholms Enskilda Bank. Anhålles om nedanstående postremissväxlar å Skånes Ensk. Banks kontor i Stockholm". Å nämnda nota var dessutom med blåck skrifvet följande poster under hvarandra: "45 rubel 1:90 275:50, Ob 74:70, 50 dollar 182:50, 45 d:o 166:95, 200 Rm 177:70, 75 dollar 277:50" samt dessutom därunder med blyerts: "4:40". - Se Bil. 7.

Den förenämnde påsen med de två messingshänglåsen hade upptagits ur fickan å Anders byxor af Sköld samt därpå lagts på byrån. Omedelbart därpå hade Fagerström tagit påsen samt tömt ut innehållet i handen. Sköld

10.

hade då äfven tagit i föremålen och sett på desamma. Under det Sköld sålunda hållit läsen i sin hand och betraktat desamma, hade Ander^{utan vidare} yttrat: "Ja, det är ett par lås till min koffert".

Under tiden, som Ander hållit på med att kläda på sig, hade Anders fader kommit in i det lilla rummet och frågat, hvad Ander gjort, "eftersom folk kommer så här". Ander hade då svarat: "Det förstår ni väl, att det är för den stora händelsen, som inträffat i Stockholm och som de skrifer så mycket om i tidningarna, så det är ju alldeles klart, att de misstänker mig, jag som varit straffad. Men det skall ni inte vara orolig för. Det kommer nog att visa sig att jag är oskyldig". Fadern hade då frågat Ander, om denne stulit de penningar, som han haft med sig hem. Ander hade då för fadern uppgifvit, att han fått låna penningarna, samt tillsagt fadern, att den 100-kronosedel, som Ander lämnat till fadern, skulle fadern icke lämna ifrån sig.

Anders fader, förre skepparen Johan Erik Andersson, hade emellertid till öfverkonstapeln Frick öfverlämnat en 100-kronosedel, under uppgift, att han erhållit densamma af sonen såsom afbetalning på en dennes skuld till fadern; och hade öfverlämnandet af nämnda 100-kronosedel skett efter sonens hemkomst till Karlsudd samma eftermiddag.

Katten till torsdagen den 6 nästlidne januari kort före klockan 4 anlände de till Karlsudd utsända polis-^{äter}männen till Stockholm; och införde polismännen Ander och dennes hustru, Julia Charlotta Andersson-Ander, å detek-tivstationen klockan 4 samma natt, hvarefter polismännen afrapporterade, hvad som här förut antecknats beträffande makarne Anders anhållande och den vid Karlsudd företagna undersökningen.

Polismännen öfverlämnade samtidigt till stationen de penningar och föremål, som anträffats hos Ander, äfvensom den 100-kronosedel, som Anders fader öfverlämnat till öfverkonstapeln Frick.

Sammanräknas de penningar, som Ander innehade och de penningar, som fadern af denne erhållit, utgör summan 480 kronor 88 öre. Den af Ander innehafda lottsedeln hade utfallit med 100 kronors vinst vid Idrottslotteriets fjärde dragning den 15 december 1909; och representerade denna lottsedel sålunda ett värde af 100 kronor.

Värdet af de fru Gerell frånstulna penningarna och värdepapparen utgjorde, såsom förut fimes antecknadt, 5,211 kronor 27 öre.

I Anders koffert anträffades penningar och värdepapper till ett värde af 4,541 kronor 51 öre och hos Ander vid Karlsudd dylika till ett värde af 580 kronor 39 öre; och har sålunda hos Ander anträffats penningar och värdepapper motsvarande ett sammanlagdt värde af 5,122 kronor 39 öre.

Skillnaden mellan det från fru Gerell tillgripna och det sålunda hos Ander anträffade utgör icke fullt 100 kronor; och har det dessutom visat sig, att Ander under dagen haft utgifter, motsvarande minst detta sistnämnda belopp.

Änkefru Gerell, som lämnats tillfälle att se allt det hos Ander vid Karlsudd anträffade, äfvensom de i Anders koffert anträffade penningarna, har förklaradt, att hon igenkände de i kofferten anträffade penningarna såsom sin tillhörighet. Hon igenkände äfven de tre tygpåsarna, som anträffats i kofferten tillsammans med penningarna, såsom sin egendom.

Den anträffade lottsedeln till Hallengrens konstlotteri vare däremot icke hennes; och hade den i kofferten anträffade läderhandväskan och portmonnän tillhört af-lidna Hellsten.

Beträffande hos Ander vid Karlsudd anträffade penningar och öfriga saker, förklarade fru Gerell, att hon vare öfvertygad om, att de därstädes anträffade pennin-garna vare en del af de från henne stulna, häst som så mycket silfver fanns däribland, äfvensom att hon bestämdt såsom sin egendom igenkände de två tygpåsarna, de två

hångläsen samt lottsedeln till Idrottslotteriets fjärde dragning, hvilken utkommit med 100 kronors vinst. Hon igenkände särskildt den i lottsedelns öfre högra hörn gjorda blyertsanteckningen "100-". Denna anteckning igenkände hon på stilen; och säkerligen hade fröken Hellsten gjort densamma, då hon i växelkontoret inlöst lottsedeln.

Fru Gerell har emellertid förklarad, att en del af de tillgripna utländska penningarna efter brottets föröfvande uppenbarligen inväxlats mot svenska sådana. Sålunda hade bland penningarna fattats omkring 145 rubel, omkring 175 dollar och omkring 200 tyska mark samt dessutom 5 stycken 1889 års teaterobligationer; men hade de anträffade svenska penningarna varit ökade med ungefär värdet af nyssnämnda utländska mynt.

Fru Gerell har dessutom, sedan hon å detektivstationen lämnats tillfälle att se och höra Ander tala, förklarad, att hon i Anders röst tyckte sig med säkerhet igenkänna rösten hos den man, som föregående dag vid klockan 4-tiden eftermiddagen telefonerat till henne i affären. Det vore en viss "afvikning" i rösten hos Ander, som fru Gerell särskildt fäst sig vid hos den telefonerande mannen.

Fru Gerell vore dessutom fullkomligt öfvertygad om, att Ander dagen före rånmordet eller tisdagen den 4 nästlidne januari vid klockan 3-tiden eftermiddagen varit inne i växelkontoret, under det fru Gerell varit ensam därstädes, samt köpt troligen en dragningslista för 5 öre. En man hade nämligen vid nyssnämnda tid varit inne i affären i ett ärende, troligen det antydda; och liknade denne man Ander till längd, kroppsställning, ansiktsuttryck och gång, så fullständigt, att fru Gerell vore öfvertygad om, att det varit Ander, som då besökt lokalen.

Som tillgrepp uppenbarligen vid råntillfället föröfvade äfven från sedermera aflidna fröken Anna Viktoria Hellsten, lämnades dennas syster, i huset n:r 21 Döbelnsgatan 2 trappor upp boende handelsbiträdet Signe Beda

Bernhardina Hellsten, tillfälle att se hvad som anträffats hos Ander, såväl i dennes koffert som ute vid Karlsudd.

Fröken Signe Hellsten anmälde därefter, att hennes syster, Anna Viktoria Hellsten, vid råntillfället blifvit frånstulen den i Anders koffert anträffade läderväskan, hvilken värderades till 2 kronor. I väskan hade vid tillfället förvarats, dels den äfvenledes i Anders koffert anträffade portemonnän, märkt å klaffens innersida "Viktoria Hellsten, Döbelnsgatan 21 2 tr.", hvilken värderades till 1 krona 50 öre och hvilken vid råntillfället innehållit minst 30 kronor i penningar, 19 stycken matpoletter till Arnbergs matsalar i huset n:r 3 Malmskillnadsgatan, värda 50 öre per styck eller tillhoppa 9 kronor 50 öre, samt minst 5 rabattbiljetter till Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, värda 10 öre per styck eller tillhoppa 50 öre, dels ock den nyckel på ring, som anträffats på Karlsudd hos Ander i en af de från fru Gerell tillgripna tygpåsarna tillsammans med de två likaledes från fru Gerell tillgripna hänglåsen; och värderades nyckeln till 1 krona.

Fröken Signe Hellsten har lämnats tillfälle att se de 5 rabattbiljetter till Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, hvilka Ander innehade i sin portemonnä, men har hon icke kunnat yttra sig om, huruvida dessa äro desamma, som frånstulits systemen.

Handväskan hade vid råntillfället sannolikt förvarats i den olåsta pulpetlådan i växelkontoret.

Fröken Signe Hellsten har vidare uppgifvit följande:

Hennes och den aflidna systemens moder, änkan Kristina Hellsten, lefver och är boende i huset n:r 86 Storgatan i Sundsvall; och är en broder till Signe Hellsten ^{den} och aflidna systemen, verkställaren Albin Johan Kristian Hellsten, boende i huset n:r 22 Grefgatan öfver gården, uppgång D, här i staden.

Den aflidna systemen hade varit i Stockholm i 4 el-

14
ler 5 år; och hade systemen de senaste 4 åren haft an-
ställning på Gerells växelkontor.

Sedan den 1 nästlidne november hade systrarna hyrt
ett gemensamt rum till bostad hos fru Gummesson i huset
nr 21 Döbelnagatan 2 trappor. Den aflidna systemen ha-
de brukat gå från bostaden så tidigt, att hon kunde va-
ra på sin plats klockan 9 förmiddagen; och hade systemen
tjänstgjort på växelkontoret till klockan 7 eftermidda-
gen.

Onsdagen den 5 nästlidne januari hade Signe Helle-
sten gått från systrarnes gemensamma bostad vid klockan
1/2 9-tiden på morgonen. Den numera aflidna systemen
hade då icke varit fullt färdig att lämna bostaden.

Ingenting ... anmärkningsvärdt hade därvid förekommit;
och hade systemen varit sig lik som vanligt.] *het*

Det har utröntes, att den lottsedel till Hallengrens-
konstlotteri, som anträffats bland fru Gerells penningar
i Anders koffert, äfven tillhört aflidna Hellesten.

Handlanden Jakob Filip Clemensson, som bor i huset
nr 57 Grefgatan 2 trappor upp öfver gården, har ^(nämligen) förkla-
rat, att aflidna fröken Hellesten erhållit nämnda lottse-
del till skänks af honom. Dyliga lotter hade nämligen
för hans räkning försålts i Gerells växelkontor; och ha-
de fröken Hellesten erhållit lottsedeln för sitt besvär
med försäljningen af lottsedlarna.

Nämnda lottsedel, som är utfärdad till en dragning
"före den 31 mars 1909", är emellertid värdelös.