

STOCKHOLMSKÄLLAN

Här flockades de vilda djuren i stan

Så värst många vilda djur finns det inte längre i Stockholms city, annat var det förr! Från 1871 till 1914 kunde stockholmarna besöka Naturhistoriska riksmuseet på Wallingatan 2-6, vid Adolf Fredriks kyrka. I den stora däggdjursalen fanns bland annat uppstoppade sälar från Ishavet, en giraff, en kamel, en zebra och en enorm näbbval. I ett hus på gården visades valskelett.

Byggnaden på Wallingatan ägdes av Vetenskapsakademien, som för övrigt huserade i hela kvarteret Grönlandet Norra. Det var också just Vetenskapsakademien som hade startat de naturhistoriska samlingarna. Startskottet var en svamp som skänktes av Jonas Alströmer 1739 (samma man som också presenterade potatisen för svenskarerna). Ett tiotal år senare fick man en ny donation, denna gång handlade det om ett ovanligt stort getingbo från Drottningholm, som donerades av drottning Lovisa Ulrika. Samlingarna växte och i början av 1800-talet instiftades Naturhistoriska riksmuseet och samlingarna fördes över till museet.

Det var inte bara djur som visades på Wallingatan. Även den mineralogiska samlingen ställdes ut med bland annat 202 meteoriter. Intendenten för denna avdelning var ingen mindre än den store upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld. Nordenskiöld hade både sin arbetsplats och sin bostad i huset på Wallingatan. Enligt Claës Lundins Nya Stockholm från 1890 var det bara att ringa på en liten dörr vid hörnet mot Drottninggatan så blev man insläppt i Nordenskiölds trånga tambur. På golvet samsades moderna brysselmatmor med en stor björnhud. Hemmet var lugnt och älskvärt. Nordenskiöld själv betraktade besökaren med en närsynt blick innan han bjöd på en cigarr och började berätta om sina äventyrliga resor till Svalbard och Nordostpassagen.

I **Stockholmskällan** kan du läsa mer om vad som hände i huset på Wallingatan! Du kan också förlora dig i konstverk och fotografier från det sena 1800-talet och få en känsla av hur Stockholm och stockholmarna såg ut på den tiden.



DJURISKT. Naturhistoriska riksmuseets Stora däggdjursal 1871. Akvarell av Otto August Mankell, Stockholms stadsmuseum.

FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN

Läs mer om det gamla Stockholm på Stockholmskällan - www.stockholmskallan.se

Förvara nödvändigheterna med stil

■ ■ Det är i regel många saker, och ofta små sådana, som ska samsas om ytan i badrummet. Därför är smart förvaring något att satsa på, men också snygga saker som faktiskt går att ha framme med gott stilsamvete. Vi har valt ut medicinskåp, tvålkoppar och andra prylar som gör dig och badrummet lite gladare.

Av: Alexandra Johansson



LÄS IN. Medicinskåp behöver inte vara tråkiga och fula. Koziol har gjort ett medicinskåp som också kan användas som ett litet badrumsskåp. Skåpets yttermått är cirka 41 x 21 x 12 centimeter. Finns i flera färger och kostar 549 kronor på www.bluebox.se.



SAMLÄS ALLT. Samla ihop småsakerna i burkar. På Ikea säljs detta set om sju för 49 kronor.



BETONG. Tove Adman har formgivit tvålkoppen i betong. Passar lika bra i badrummet som i köket. Säljs på www.designonline.se för 119 kronor.



BLÄCKFISKEN. Flaskhållaren Octopus är lösningen för alla som har ont om utrymme i duschen. Bläckfisken kan hålla upp till åtta flaskor och hängs upp på duschstången eller på en krok. Hållarens öglor är reglerbara och passar alla typer av behållare. Pris 225 kronor på Designtorget.



FÖR TANDBORSTEN. Tandborsthållarna från Koziol har uppiggande färger. Hållarna är försedda med sugproppar på baksidan som gör att man enkelt kan sätta upp dem på exempelvis kakel, glas eller annan hård, blank yta. Säljs i trepack på www.bluebox.se för 149 kronor.