

3 | 12

ELLEN KEY  
STRAND ALVA STRA

1923 Älskade Lilla Arne  
Lind hagen, mina Tankar  
har upphörligt varit hos dig  
den sista vecka. Din bror var  
ju mycket sjuklig och dock hade  
du ju ingen oro för honom när  
du snart gladdde mig med ditt  
besök. Jag vågar y Tankar på allt  
det som som nu kommit  
istället för den glada fest vi  
hoppades på då din mor skulle  
fylla 80 och du själv hade fått  
din så vackra, sakrika och  
fina, mättfulla bok färdig. Tack  
innerligt för den; allt vad du  
sett och sökt upp och Lätt  
leva nu i boken i ord och i  
bild, det är frändrans värde att  
du berättat och kunnat så väl  
utföra det. Och Sten, som ju ha  
sin del i den, inte håller han  
skulle få vara glad utan dödens  
mörka skeppa falla in i hans



och allas Era hem! Jag kan  
inte skriva till din mor ty  
jag har inga ord för allt det  
sväro som dessa dagar drabbat  
Er. Det är godt att din yngst  
bror finnes att reda ut mycket  
av det inveklade som städse  
följer med ett dödsfall. Jag har  
nu i dagarna mina Tankar  
äro hos Nanna Bendixsons / som  
du kände inom Tolfterna för lång  
sedan) man och son, isynnerhet  
som han var en dyrkan av sin  
hustru som jag sällan sett någon.  
Nu har hon glidit ut ur livet  
och hans liv blir öde och tomt.

Vill du nu din. I de på morgon  
gå upp till Helena Nyblom med  
dessa <sup>Lägg dom i ett kuvert, kanske du gummor kop det.</sup> fäder (eller flera Janda upp)  
dem) men tidigt på morgon innan allt  
annat börjar. Och kys du din mors  
händer från mig på hennes 80 ånder  
och helsa Sten och Hedwig och ditta  
andra kära från din Ellen Key