

P.M.

rörande organiserandet av riksomfattande välgörenhetsverksamhet i samband med firandet av Mors dag - hedrandet av Mors minne.

År 1919 infördes på initiativ av fru Cecilia Bååth-Holmberg "Mors dag", den dag - sista söndagen i maj - som i vida kretsar nu firas som en mödrarnas speciella hedersdag. Den vackra tanke, som ligger däri, att Mor eller Mors minne, som lever så ljus och vackert för de flesta av oss livet igenom, ägnas en tacksamhetens och hyllningens gård, borde likvisst kunna göras fruktbringande i högre mått, om nämligen i samband med ett fördjupat firande av Mors dag organiserades en landsomfattande hjälpaktion till förmån för Mor - d.v.s. för mödrar, som i ett ofta tungt och strävsamt liv i huslig gärning tärts och tryckts av umbäranden och försakelser och därför innerligt väl vore i behov att få sina bördor och bekymmer lättade.

En välfärdsorganisation till hjälp åt sjuka, trötta, i förtid förslitna mödrar - det skulle vara målet för en organiserad Mors-dag-kampanj. Första maj-blommans organisationsform torde närmast böra kunna tjäna som mönster. Från en blygsam början på ett fåtal platser i landet har ju denna ideella insamlingsverksamhet vuxit sig starkare och starkare och nu nått en väldig omfattning, förgrenad till snart sagt alla samhällen och orter i Sverige.

Mors dag och Mors minne - Mor, som skänkt oss livet - är något som allt djupare bör tränga in i medvetandet hos vårt svenska folk. Ej minst i den tid, vari vi nu leva, kan icke nog understrykas vikten och nödvändigheten att framför allt den uppväxande ungdomen, som genom just Mor erhåller den fasta grund, på vilken den har att bygga för livet, slår vakt kring hemmen och kring hennes, som lett deras första steg.

Hur skulle då en organiserad Mors-dags-rörelse arbeta? Jo, tanken är alltså denna, att dels genom en verksam men ändå försynt propaganda i press och radio främja det ideella syftet att så att säga lyfta Mors dag, på samma gång fördjupa begreppet Mor, samt dels även ett genom rent synliga medel - försäljningsbara föremål, som ägnas Mor på Mors dag eller kunna användas för hyllning åt Mors minne - skapa ekonomiska förutsättningar att hjälpa mödrar, som äro i behov av vila och vederkvickelse. En tilltänkt organisation skall dock därför icke gå i vägen för eller konkurrera med förutvarande organisationer eller stiftelser i samma syfte, utan tvärtom biträda dessa att skapa nya utvecklingsmöjligheter.

Bland de medel, som i första hand, borde kunna användas för att skapa en ekonomisk grundval åt Mors dag och Mors minne, må här nämnas:

1) Utgivandet till Mors dag, sista söndagen i maj, av "Mors blomma" (Äppelblomma - "Livets frukt"), ävenså - att användas på

Mors dag och Mors bemärkelsedagar året runt - hyllningsadresser, kort att vidfästas blombuketter, konfektaskar, presentpaket etc.

2) Utgivandet till Mors dag (någon gång i mitten av maj) en gedigen publikation med vackra bilder, ävenså någon text, illustrerande mödrars liv och gärning - en hyllning alltså till Mor.

3) Insamling av bidrag - frivilliga gåvor - från givare på egna födelsedagar. (Exempelvis vid 40-, 50-, 60-årsdagar o.s.v. på särskilt tryckta postgirokort insända gåvor till Mors dag och Mors minne.)

Hur ofta går icke tanken till våra kära avsomnade och särskilt då på deras dag - Allhelgonadagen. Icke minst på den dagen borde vi alla, om blott för en flyktig stund, stanna i tacksamhet vid de hänsovnas vilostad och där lägga ned ett litet kors - Mors kors.

4) Mors kors skulle i standardutförande, exempelvis i form av ett litet konstnärligt utfört vitt kors av trä, naturligtvis också blomsterkors genom Mors dag-kommittén föras i marknaden med viss vinstmarginal för organisationen.

5) En annan idé: Smycka Mors grav (föräldrarnas grav) i juletid med en brinnande lykta (en lykta med ett kors och ett ljus uti, som brinner från julafton till juldagsmorgonen). Även detta lilla minnesattribut skulle tillverkas genom Mors dag-kommitténs försorg och viss behållning gå till organisationen.

Detta endast några uppslag i första hand, som synas möjliga att realiseras och torde kunna vinna anklang och popularitet bland allmänheten. Säkert är att det finns gott om uppgifter för en blivande riksorganisation till denna sant ideella verksamhet för Mors minne, samfällt och med varmt hjärta borde väl alla svenska män och kvinnor kunna samlas i tacksamhetens tankar för vad Mor varit och vad Mor är och med förståelse och sympati omfatta en aktion i här nämnda former.

Stockholm i februari 1938

För Interimskommittéer:

Lilly Laurent
Ordföranden i Stockholms
Husmoderförening

Ernst Killander
Major

Adress: Kungsklippan 7 B.

Adress: Överkommendantens exp.
Stockholms slott.